

STILLE TIJD

Thema: De geestelijke strijd tegen de vijand

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

- Dag 1 Matteüs 4:1-11.
Satan beproeft en verzoekt je. Weersta hem met Bijbel.
- Dag 2 Matteüs 12:22-29.
Satan is door Christus gebonden. Beroof hem van mensen.
- Dag 3^{BS} Efeziërs 6:10-18.
Satan strijdt tegen je. Neem de wapens van God op om stand te houden.
- Dag 4 Johannes 8:37-44.
Satan staat achter elk leugen. Verwerp zijn leugens.
- Dag 5 1 Korintiërs 7:1-9.
Satan verleidt. Het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.
- Dag 6 2 Korintiërs 11:13-15.
Satan vermomt zich. Ontmasker hem en zijn dienaren (zie 2 Korintiërs 10:3-5).
- Dag 7 2 Timoteüs 2:23-26.
Satan zet valstrikken (zie 1 Timoteüs 3:7). Vermijd ruzie.
- Dag 8 1 Petrus 5:6-11.
Satan zoekt openingen in je verdediging. Weersta hem.
- Dag 9 1 Johannes 3:4-11.
Satan zondigt vanaf het begin. Leef rechtvaardig¹.
- Dag 10 Openbaring 12:7-12.
Satan is een aanklager. Overwin zijn valse insinuaties.
- Denk na over Hebrreeën 4:16 en Matteüs 7:7. Vrijmoedigheid en volharding zonder schroom in gebed ontvangen antwoorden, vinden het gezochte en openen gesloten deuren.
 - Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: De geestelijke strijd

Lees studie 27 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De geestelijke wapenrusting

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Efeziërs 6:10-18**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DE GEESTELIJKE STRIJD

Jacobus 4:7

Onderwerp u dus aan God,
en verzet u tegen de duivel,
dan zal die van u wegvluchten.

Jacobus 4:7 (NBV)

¹ De NBG, NBV, GNB, HB en HSV laten in 1 Johannes 3:6,8 en 9 na *de tegenwoordige tijd* van de werkwoorden goed te vertalen. Dat leidt tot een verkeerd begrip van de tekst. De NIV vertaalt het wel als volgt: Vers 6. "Ieder die *volhardend* in Hem blijft, gaat niet door met te zondigen. Ieder *die doorgaat met* te zondigen, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet." Vers 8, "En wie *doorgaat met* te zondigen komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd." Vers 9, "Wie uit God geboren is *gaat niet door* met te zondigen, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet *doorgaan met* te zondigen want hij is uit God geboren."

27. De geestelijke strijd

A. Wie zijn Satan en zijn boze geesten en wat doen zij?

1. Satan is tegen God en zijn mensen

a. *Satan is de tegenstander van God en zijn mensen.* Hij beschuldigt God als leugenaar en zegt dingen die God nooit gezegd heeft (Genesis 3:1-5 HSV). Zijn doel is om mensen ervan af te houden God te vertrouwen en te gehoorzamen.

b. *Satan is de verzoeker.* Hij verzocht Jezus op slinkse wijze om Zich van God af te keren (*Lees* Matteüs 4:1-11). In zijn eerste verzoeking probeerde de satan Jezus te verzoeken niet op God te vertrouwen. In zijn tweede verzoeking probeerde de satan Jezus te verzoeken op hem te vertrouwen. In zijn derde verzoeking probeerde de satan Jezus te verzoeken een vals vertrouwen op God te hebben. Toen het de satan niet lukte om Jezus te verzoeken, verliet hij Jezus en wachtte op een nieuwe kans.

c. *Satan is een rover.* In de gelijkenis van de zaaier laat Jezus zien wat het doel van de satan is. Hij is er op uit om de woorden van God (het evangelie, het onderricht over het Koninkrijk van God, de woorden van de Bijbel) van luisteraars weg te roven, zodra hij de kans krijgt (Lucas 8:11-12). Op deze manier wil hij verhinderen dat mensen behouden worden of groeien, vrucht dragen, dienen of God verheerlijken! Hij doet alles om mensen weg te houden van het horen, lezen, bestuderen en toepassen van de Bijbel!

2. Satan valt het denken en het hart van de mensen aan

a. *Satan is een leugenaar.* De satan is een leugenaar en de vader van alle leugens op aarde (Johannes 8:44b). Hij valt *het waarheidssysteem* van de mens aan. Hij is de bedenker van alle leugens die mensen in de wereld vertellen of schrijven. Leugens komen voor in het onderwijs, in de rechtspraak, in de media, in de politiek, in de wetenschap, in godsdiensten, en in je eigen bestaan.

De satan gebruikt ook mensen om leugens over de Bijbel te verspreiden (1 Timoteüs 4:1-2).

b. *Satan is een aanklager.* De satan valt *het geweten* van mensen aan (Openbaring 12:10). Zijn strategie is om mensen eerst te verleiden om een zonde te begaan en – als ze erin getrap zijn – hen vervolgens onmiddellijk aan te klagen bij God. Zijn strategie is om christenen op te zadelen met valse schuldgevoelens en angst voor straf. Maar hoewel de satans aanklachten tegen christenen doorgaan, mogen we weten dat deze aanklachten ongeldig zijn, omdat Jezus Christus voor eens en voor altijd met zijn offer de zonde teniet heeft gedaan (Hebreeën 9:25-26). Hij heeft al onze zonden vergeven en brengt het nooit meer ter sprake. “Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig” (Hebreeën 10:17-18)! En

“zelfs als ons hart ons aanklaagt (met onze bange vermoedens en twijfels): God is groter dan ons hart, hij weet alles” (1 Johannes 3:20). Hij weet dat we van Hem zijn!
c. *Satan is een slavendrijver* (Hebreeën 2:14-15). De satan valt *het gevoel* van mensen aan. Hij probeert mensen door angst voor de dood in slavernij vast te houden. De vrees voor de dood wortelt heel diep en uit zich op allerlei manieren, vaak onbewust. Sommige mensen die bang zijn voor de dood gaan de zgn. ‘geesten van doden’ vereren of oproepen (Deuteronomium 18:11,13).

d. *Satan is immoreel* (1 Korintiërs 7:5). Hij valt *de morele waarden* van mensen aan. Hij probeert mensen te verleiden om allerlei seksuele immorele handelingen te doen. Degenen met wie ze dat doen, bv. incestslachtoffers, knecht hij eveneens.

e. *Satan is een verleider* (2 Korintiërs 11:3-4). De satan valt *het geloof* van christenen aan. Hij probeert de gedachten van gelovigen af te houden van toewijding aan Jezus. Hij zorgt voor gebrek aan gezonde leer in de christelijke gemeenten. Hij probeert ons te verleiden om “in een andere Jezus, in een andere Heilige Geest en in een ander evangelie” te geloven. Hij is de schrijver van alle valse leerstellingen in het christelijk geloof en van de leerstellingen van de andere godsdiensten in de wereld (1 Timoteüs 4:1-2). Hij verspreidt zijn valse leerstellingen door middel van valse profeten en valse leraren, zodat vele mensen deze valse godsdiensten gaan volgen (Matteüs 7:15; 24:24).

f. *Satan is een destructieve vijand* (Efeziërs 6:16). De satan valt *het denken en de fantasie* van de mens aan. Hij schiet voortdurend ‘brandende pijlen’ af op het denken, hart en lichaam van mensen, in bijzonder van gelovigen. Hij doet dit om ons te vernietigen. De brandende pijlen zijn aan de ene kant allerlei *negatieve* gedachten en gevoelens, zoals twijfels, angsten en beschuldigingen, en aan de andere kant allerlei *slechte* gedachten, fantasieën en gevoelens, zoals lust, hebzucht, ijdelheid, hoogmoed, jaloezie, enz. Op al deze manieren valt de satan vooral ons denken aan. Hoewel de satan de aanstichter van heel veel kwaad in deze wereld is, blijft iedere persoon zelf verantwoordelijk voor zijn eigen reactie op de verzoeken van de satan (Galaten 6:5).

Naast de satan en zijn demonen is er ook nog de zondige wereld (1 Johannes 2:15-17) en de zondige natuur van de mens, die hem aanzet om het kwade te doen (Jakobus 1:13-15). Niet alleen ongelovigen maar ook gelovigen worden door de satan, de zondige wereld en hun eigen zondige natuur aangevallen!

3. Satan valt de omstandigheden van mensen aan

a. *Satan zet valstrikken.* De satan zet valstrikken, zodat mensen in zijn macht vallen. Als een jonge en onervaren christen bijvoorbeeld aangesteld wordt om een oudste (of voorganger) te zijn, kan hij hoogmoedig en verwaand worden en veel schade aanrichten door zijn onvolwassen

en verkeerde gedrag (1 Timoteüs 3:7). De satan zet valstrikken op alle gebieden, zoals conflicten op het gebied van wetenschap, filosofie, godsdienst, politiek en zelfs sport, om zo mensen te strikken om zijn boze wil te doen (2 Timoteüs 2:23-26).

b. Satan vervalst wonderwerken. De satan vervalst wonderwerken (2 Tessalonicenzen 2:9-12) om ongelovigen te verleiden tot geloof in zijn leugens, zodat hij hen daardoor te gronde kan richten.

c. Satan vermomt zich. De satan vermomt zich soms als een apostel van Jezus of als een werker van God (2 Korintiërs 11:13-15). Hij doet zich voor als een engel van het licht of een dienaar van de gerechtigheid.

d. Satan infiltreert in de christelijke Gemeente (Kerk). De satan plant onechte christenen en kwaaddoeners in de kring van de gelovigen (Matteüs 13:36b-43). De laatste oordeelsdag zal duidelijk maken wie de echte christenen en wie de onechte 'christenen' waren.

e. Satan verhindert de ware werkers van God om bepaalde gebieden binnen te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Ook al hindert de satan ware werkers van God om bepaalde gebieden binnen te gaan (1 Tessalonicenzen 2:18; 3:5), hij kan christenen niet weghouden van welk gebied op aarde dan ook om daar het evangelie te verkondigen. Hij probeert ook de inspanningen van christenwerkers waardeloos te maken door nieuwe gelovigen te verleiden hun geloof op te geven.

f. Satan vervolgt christenen (Lucas 22:31-32; Openbaring 2:10). De satan stelt bepaalde christenen bloot aan hevige vervolgingen en gevangenschap om hen te ontmoedigen en af te laten vallen van het geloof.

g. Satan is een tegenstander van vrede en orde in elke maatschappij op aarde. Hij is een 'moordenaar' (Johannes 8:44a) omdat hij er een genoegen in heeft om mensen op te zwepen om elkaar te haten en te doden. Hij staat achter dictators, terroristen en drugshandelaren.

h. Satan is een gevaarlijke gemene vijand. De satan sluipt rond als een leeuw om vooral christenen in hun omstandigheden al brullende aan te vallen en te verscheuren (1 Petrus 5:8). Hij is een lafaard, want hij valt ook christenen aan die nog niet stevig staan in hun geloof of nog niet waakzaam genoeg zijn.

B. De macht van satan en zijn boze geesten is aan banden gelegd

1. In de tijd van het Oude Testament was de macht van de satan beperkt

Tijdens de hele oudtestamentische periode was de satan beperkt in macht. Hij kon alleen doen wat God hem toeliet te doen (Lees Job 1:6-22; 2:1-10).

2. In de tijd van het Nieuwe Testament is de satan gebonden

Eén reden voor de eerste komst van Jezus Christus was om de daden van de satan teniet te doen (1 Johannes 3:8)! Tijdens zijn bediening op aarde begon Jezus met het binden (bedwingen, inperken) van de satan. Hij had alle

macht over de satan en zijn boze geesten (demonen) en zij konden alleen doen wat Jezus Christus hen toestond te doen (Lees Lucas 8:26-33)! Jezus bond de sterke (de satan), dreef zijn boze geesten uit door de Heilige Geest en roofde zijn huis leeg (d.w.z. de mensen die hij vasthield). Dit bewees dat het Koninkrijk van God aangebroken was (Matteüs 12:28-30)! Jezus gaf dit gezag ook aan zijn apostelen (Lucas 10:17-20).

Door zijn dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging voltooid Jezus Christus het binden (bedwingen, inperken) van de satan en zijn macht. Toen werd er een oordeel over deze wereld geveld en werd de heerser van deze wereld uitgebannen (Johannes 12:24,31-32). Het woord 'wereld' heeft hier een beperkte betekenis in de zin van 'de wereld die God weerstaat en verwerpt en die Jezus Christus veroordeelt en doodt' (1 Johannes 5:18-19). De relatieve hoge positie die de satan vóór de eerste komst van Jezus Christus had ging verloren.

3. Ook de boze geesten zijn ontwapend en verslagen

Toen Jezus Christus stierf, werden ook de 'machten en krachten' overwonnen (Kolossenzen 2:15). Dit is een verwijzing naar de boze geesten in de atmosfeer rondom de aarde enerzijds en naar de slechte menselijke overheden op de aarde anderzijds. Deze machten hebben geen grond meer om op te staan wanneer ze christenen 'aanklagen' (aanvallen met valse beschuldigingen), omdat hun zonden volkomen verzoend zijn (Romeinen 8:33-34).

4. Nu worden de satan en zijn boze geesten aldoor overwonnen

Vanaf zijn eerste komst trekt Jezus Christus mensen uit alle volken naar Zich toe (Johannes 12:31-32). Hierdoor wordt de satan uit zijn gebieden verdreven en worden mensen bevrijd uit zijn grip (Kolossenzen 1:13). Vanaf het moment dat de satan uit de hemel op de aarde neergesmeten werd (Openbaring 9:1; 12:7-9), vervolgt hij de Gemeente (de 'vrouw') (Lees Openbaring 12:6,10-17). Hij probeert de Gemeente met een oneindige 'stroom' leugens mee te sleuren, maar de Gemeente wordt beschermd tegen zijn meest directe en meest dodelijke aanvallen en valt er niet voor. Daarom concentreert de satan zijn aanvallen vooral op individuele christenen (Openbaring 12:17).

Ook individuele christenen overwinnen de satan door Jezus' 'bloed' (zijn volbrachte verlossingswerk), door hun getuigenis over de overwinning van Jezus, door de verkondiging van het Woord en door hun zelfopofferende liefde (Openbaring 12:11).

Door gebed, verkondiging van het evangelie en onderricht, overwinnen christenen de satan en zijn boze geesten steeds opnieuw en beroven ze hen zo van mensen die in hun macht waren (Matteüs 12:29-30). Zo worden mensen verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het Koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13). Niet de boze machten maar Jezus is de Koning op deze aarde, "het Hoofd van alle machten en krachten" (Kolossenzen

2:10), “de Heerser over de vorsten van de aarde” (Openbaring 1:5).

Het doel van de duivel is om van iemand ‘een levende gevangene te maken’ om zijn wil te doen. Dit doet hij door zowel de zintuigen als de geestelijke functies te vergiftigen met zijn slechte invloed. Hij stompt het geweten af en verlamt de wil om zo de mens in zijn strik te vangen. Door vriendelijke onderwijzing en zachtmoedige terechtwijzing kan God deze mensen een ander denken geven, zodat ze de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de satan (2 Timoteüs 2:25-26).

5. Jezus zal de satan met zijn boze geesten uiteindelijk volledig verwijderen

Hoewel de satan een overwonnen vijand is en gebonden (bedwongen, ingeperkt), is het duidelijk dat de satan nog niet van de aarde verwijderd is en dat hij nog veel kwaad doet. Kort voor de terugkomst van Jezus, tijdens de grote verdrukking, zullen de satan en zijn demonen de drijvende kracht achter de laatste opstand (‘de oorlog’) tegen Jezus en zijn mensen zijn. Maar bij zijn terugkomst zal Jezus Christus hen met vuur uitroeien en in de hel werpen (*Lees* Openbaring 16:12-16; 19:11-21; 20:7-15).

C. De geestelijke strijd tegen satan en zijn boze geesten

1. Geestelijke strijd is er nu nog

Hoewel de satan gebonden is en zijn boze geesten ontwapend zijn, moet je toch waakzaam blijven en de geestelijke strijd tegen hen voeren. Als je deze verantwoordelijkheid niet serieus neemt, zul je ernstige nederlagen lijden. Maar als je in Christus blijft en op Hem blijft vertrouwen, hoeft je nooit bang te zijn voor de satan of voor zijn boze geesten. Jezus heeft de satan en zijn boze geesten overwonnen! Daarom kunnen ze gehoorzame gelovigen niet werkelijk of eeuwigdurend schade toebrengen! Deze geestelijke strijd zal tot de terugkomst van Jezus blijven woeden. De satan en zijn boze geesten zullen veel kwaad doen aan niet-christenen en ook proberen kwaad te doen aan christenen.

Hoe kun je de satan en zijn boze geesten praktisch weerstaan? Je moet de wapenrusting van God aandoen om stand te houden tegen zijn aanvallen (*Lees* Efeziërs 6:10-18)! Jakobus, Petrus, Paulus en Johannes zeggen het volgende:

2. Jakobus: “Verzet u tegen de duivel” (Jakobus 4:7-8)

Jakobus zegt: “Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten”. Dit doe je door de praktische leringen in de brief van Jakobus te gehoorzamen. Bv. leg verdorvenheid en wangedrag af, aanvaard het Woord van God en handel ernaar (1:21-22). Toon je geloof door je daden (2:14-26). Laat Gods Geest je tong beteugelen (3:1-12). Vervang ‘duivelse wijsheid (jaloezie, egoïsme, liegen tegen de waarheid) met ‘wijsheid van boven’ (rein, vredelievend, welwillend, voor rede vatbaar, barmhartig, rijk aan goede vruchten, onpartijdig

en ongeveinsd) (3:13-18 HSV). Nader tot God; reinig je handen; zuiver je hart van innerlijke verdeeldheid (4:8). Stop met roddelen (4:11). Maak plannen met God (4:13-15). En laat je verlangen naar rijkdom los (5:1-6). Dan zal satan en zijn boze geesten geen vat op je krijgen!

3. Petrus: “Stel u tegen de duivel teweer” (1 Petrus 5:8-9)

Petrus waarschuwt dat de duivel de hele tijd rondgaat als een brullende leeuw en zoekt naar een gelegenheid om je te verslinden. Daarom moet je ‘nuchter’ blijven (HSV), d.w.z. vrij van zijn bedwelmende invloed en altijd waakzaam. Gesterkt door je geloof kun je de duivel weerstaan. Stuur hem in de naam van Jezus weg.

4. Paulus: “Geef de duivel geen kans” (Efeziërs 4:27)

Je kunt de verzoeken van de satan en zijn demonen op de volgende manieren weerstaan: Stop een verboden relatie. Raak niet betrokken bij slechte activiteiten. En ga niet naar twijfelachtige plaatsen waar de satan een kans krijgt om terrein te winnen in je leven. Als je toch met deze dingen doorgaat, krijgt de duivel een voet tussen de deur.

5. Johannes: “Vertrouw niet elke geest” (1 Johannes 4:1)

Johannes bedoelt de ‘geest’ van valse profeten en valse leraren! Je moet niet iedere ‘geest’, d.w.z. iedere leerstelling van kerken of andere godsdiensten geloven, want er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden (*Lees* 2 Johannes 1:7-11)! De leerstellingen van de wereldgodsdiensten en de culten verwerpen Jezus Christus als Zoon van God en als enige Verlosser (Galaten 1:6-9)! Hun leerstellingen worden door demonen geïnspireerd (1 Timoteüs 4:1-2; 1 Johannes 4:6). Veel van hun aanhangers zijn ‘misleiders’ of ‘antichristen’ die je van het geloof in Jezus Christus proberen af te houden (*Lees* 1 Johannes 2:18-23; 2 Johannes 1:7-11). Daarom moet je iedere godsdienstige leerstelling eerst ‘toetsen’ met de waarheid in de Bijbel (Johannes 17:17; 2 Timoteüs 3:16-17) om te zien of het van God of van de satan en zijn boze geesten komt (1 Johannes 4:1-6). Gods regel voor je is: “Ga niet boven hetgeen geschreven staat” (in de Bijbel)! (1 Korintiërs 4:6 NBG). Bied weerstand tegen de valse profeten en valse leraren, omdat zij de valse vertegenwoordigers van de satan en zijn boze geesten zijn. Dit doe je door te weigeren naar hen of hun valse leerstellingen te luisteren, te weigeren hun boeken te kopen of te lezen en te weigeren om hen in je huis te verwelkomen (2 Johannes 10-11)!