

STILLE TIJD

Thema: Geestelijke groei

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1 Jeremia 17:5-8.

God als bron voor alle groei.

Dag 2 Johannes 15:1-8.

De belangrijkste bronnen voor het dragen van veel vrucht.

Dag 3 Psalm 92:13-15.

Groeien vanaf de jeugd tot de ouderdom.

Dag 4 1 Korintiërs 2:14-3:15.

Groeien van onvolwassenheid naar vruchtbaarheid.

Dag 5^{BS} Hebreëen 5:11-6:8.

Groeien van kind tot leraar – zonder stilstand.

Dag 6 Psalm 1:1-6.

Gods Woord als bron voor geestelijke groei.

Dag 7 Matteüs 13:3-23.

Groeien door horen, begrijpen, opnemen, koesteren en volhardend vrucht dragen.

Dag 8 Kolossenzen 3:5-17.

Groeien door wieden en aanplanten.

Dag 9 1 Timoteüs 4:12-16.

Groeien in leer en leven.

Dag 10 1 Johannes 2:12-14.

Groeien maakt je sterk.

- Denk na over Kolossenzen 1:9-10.
Een mogelijk gebed voor iemand anders.
- Bid dit gebed voor elkaar en voor een specifiek persoon.
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Geestelijk groeien: waarom en hoe?

Lees studie 22 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: Groei kent geen stilstand

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Hebreëen 5:11-6:8**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

GEESTELIJKE GROEI

Psalm 1:3

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Psalm 1:3 (NBV)

22. Geestelijke groei: Waarom en hoe?

In Lukas 2:52 staat: “Met de jaren nam Jezus’ wijsheid toe en Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen”. Zoals Jezus groeide, zo moeten ook wij op belangrijke terreinen van ons leven groeien, in het bijzonder op geestelijk gebied.

A. Geestelijke groei: geef God jouw inzet, dan geeft God jou groei

1. De gelijkenis van de zaaier

➤ Lees Marcus 4:1-20. *Wat is de boodschap?*

‘Het zaad’ is het Woord van God. ‘De verschillende soorten aarde’ geven een beeld van de verschillende condities en (geestelijke) houdingen die je hart kan hebben: verhard, oppervlakkig, verdeeld of goed voorbereid.

Marcus 4:1-20 is niet een gelijkenis over een zaaier, maar eerder een gelijkenis over de grondgesteldheid waar gezaaid wordt. Het is niet een gelijkenis over hoe Gods Woord gezaaid wordt, maar eerder hoe Gods Woord in verschillende harten ontvangen wordt!

Houding 1: ‘het zaad dat op de weg viel’ (vs. 4).

Dit is een beeld van een niet reagerend, ongevoelig en verhard hart. Wanneer je hart deze houding heeft, dan reageer je niet op Gods Woord. Je denkt dat Gods Woord je niets te zeggen heeft of dat het niet belangrijk voor je is. Je doet niet je best om het te begrijpen (Matteüs 13:19) en je aanvaardt het Woord niet (Marcus 4:20). Daardoor wordt je hart steeds onverschilliger totdat het verhard is.

De satan kent de kracht en de macht van Gods Woord en staat direct klaar om Gods Woord, dat je niet in je opneemt, uit je gedachten weg te halen (Lucas 8:12)! Het is belangrijk dat jij je best doet om het Woord van God te begrijpen (Matteüs 13:23) en te aanvaarden (Marcus 4:20), telkens wanneer je het hoort, leest of bestudeert! En bespeur een houding van onverschilligheid, willen uitstellen of vijandigheid, reken daar dan gauw mee af!

Houding 2: ‘het zaad dat op rotsachtige grond viel’ (vs. 5).

Dit is een beeld van een impulsief, oppervlakkig en wispelturig hart. Wanneer je hart deze houding heeft, reageer je veel te gevoelsmatig en onnadenkend op Gods Woord. Je aanvaardt het Woord van God zonder de gevolgen ervan te overwegen. In het begin ben je er enthousiast over, maar als het wat gaat kosten of er komen moeilijke tijden dan verwelkt het plantje. Je geloof heeft dan geen ‘wortel’ geschoten, d.w.z. je volhardt niet en houdt het Woord niet vast.

Het is belangrijk dat je het Woord van God blijft vasthouden (koesteren) (Lucas 8:15) en het onder alle (ook moeilijke) omstandigheden blijft geloven en ernaar blijft leven! Als je de neiging hebt om alleen gevoelsmatig door Gods Woord geraakt te worden, leer dan om ook met je verstand en wil Gods Woord te volgen.

Houding 3: ‘het zaad dat tussen de distels viel’ (vs. 7).

Dit is een beeld van een verdeeld hart, een hart dat door andere dingen in beslag genomen wordt. Wanneer je hart deze houding heeft, dan laat jij je meer beïnvloeden door andere dingen dan door Gods Woord. Je vindt andere dingen belangrijker, of wordt voortdurend afgeleid door de zorgen van het leven, de aantrekkingskracht van rijkdom of een verlangen naar de genoegens van het leven. Je hart is dus verdeeld tussen de dingen van de wereld en de dingen van God. De dingen van de wereld verstikken de dingen van God. Daarom draagt Gods Woord geen vrucht in je leven en merk je weinig van God in je leven.

Het is belangrijk om je hart zuiver, goed en eerlijk te houden (Lucas 8:15). Stop met zorgen maken (Filippenzen 4:6-7), laat je niet in beslag nemen door materiële hebbedingen en laat je niet afleiden door verkeerde bezigheden en prioriteiten.

Houding 4: ‘het zaad dat in goede grond viel’ (vs. 8).

Dit is een beeld van een reagerend, vasthoudend, goed voorbereid en vruchtdragend hart. Wanneer je hart deze houding heeft, dan reageer je op Gods Woord zoals Jezus Christus dat graag wil. In tegenstelling tot de eerste soort aarde hoor jij Gods Woord, doe jij je best om het te begrijpen (Matteüs 13:23) en neem je het in je op (Marcus 4:20). In tegenstelling tot de tweede soort aarde houd je Gods Woord vast, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Je koestert Gods Woord in je leven (Lucas 8:15). In tegenstelling tot de derde soort aarde, houd jij je hart vrij van alles wat Gods Woord zou kunnen verstikken (Lucas 8:15). Op deze manier draag jij vrucht voor God. Soms draag je dertigvoudige vrucht en andere keren wel honderdvoudig (Matteüs 13:23; Marcus 4:20)!

De boodschap van deze gelijkenis.

De boodschap van deze gelijkenis is, dat de conditie en houding van je hart bepalen hoe je reageert op Gods Woord. En hoe jij reageert op Gods Woord bepaalt hoeveel vrucht je zult dragen voor God (hoeveel invloed je zult hebben). Je kunt vandaag de keus maken om de houding van je hart te veranderen en op Gods Woord te reageren zoals de vierde soort grond, zodat je begint met vrucht dragen. Telkens wanneer je Gods Woord hoort, leest of bestudeert, sta je voor deze keus. Iedere keer heb je een nieuwe kans om er goed op te reageren! Jezus Christus vertelt deze gelijkenis omdat Hij ernaar verlangt dat jij veel vrucht gaat dragen.

2. De gelijkenis van het zaad dat in het geheim groeit

➤ Lees Marcus 4:26-29. *Wat is de boodschap van deze gelijkenis?*

Het mysterie: ‘het zaad groeit zonder dat men weet hoe’ (27). Groei in de natuur is altijd een mysterie! Of het nu gaat om de groei van planten of bomen, of van dieren of mensen, niemand kan helemaal uitleggen hoe en waarom groei plaatsvindt! De boer die zijn akkers inzaait, weet dat hij het zaad niet tot groei kan brengen. Hij kan geen invloed uitoefenen op het proces van ontkiemen, uitspruiten,

groeien, vruchtvorming en vrucht dragen. De boer heeft wel een taak: hij dekt het zaad af, wiedt het onkruid, schoffelt de grond, geeft kunstmest en water. Al die dingen zijn goed voor de groei, maar kunnen geen groei veroorzaken. Het enige wat de boer kan doen, is erop vertrouwen dat het zaad zal groeien en geduldig wachten op de oogsttijd. 'De groei' moet hij geheel aan God overlaten en hij moet erop vertrouwen dat God dat werk zal doen.

Zo is ook onze geestelijke groei een mysterie. God Zelf vestigt zijn Koninkrijk in ons hart en leven en Hij doet het groeien en vrucht dragen. Dankzij zijn wil zal het geestelijke zaad (de woorden van zijn koningschap in de Bijbel) een toenemende invloed hebben in ons hart, ons leven en de maatschappij (1 Korintiërs 3:5-9).

De kracht van het zaad: *'het groeide vanzelf' (28).*

Helemaal op eigen kracht, zonder enige zichtbare oorzaak en zonder menselijke hulp, ontkiemt het zaad onder de aarde; vervolgens groeit er een spruit uit, dan een halm, een aar en tenslotte de rijpe graankorrels in de aar. Het lijkt erop dat God het geheim van de groei heeft toevertrouwd aan een klein zaadje, zodat het op het juiste moment precies weet wat, wanneer en hoe het moet groeien. God heeft grote kracht en mogelijkheden toevertrouwd aan het kleine zaadje.

Precies zo heeft ook het Woord van God geweldige kracht in zich om Gods koningschap en eeuwige plan in mensenlevens tot stand te brengen! Daarom moeten we ons uiterste best doen om Gods Woord te horen, te begrijpen, in ons op te nemen, toe te passen op elk terrein van ons leven en door te geven. Zo kan het ontkiemen en groeien in ons en zo kan het zijn kracht en invloed uitoefenen in ons leven en daarbuiten (1 Petrus 1:23; 2:3). Gods Woord weet precies – afgezien van menselijke hulp – wat het moet doen, wanneer en hoe. Gods Woord groeit niet alleen in een mens, maar reist van de ene mens naar de andere en van het ene land naar het volgende (Handelingen 19:10 HSV).

De oogsttijd: *'zo gauw het graan het toelaat' (29).*

Direct als het graan rijp is, is de oogsttijd aangebroken en zal de boer de oogst zonder uitstel binnenhalen. Hij zal niet langer wachten!

Net zoals het zaad groeit volgens zijn eigen, door God gegeven regels totdat het rijp is en klaar voor de oogst, zo zal Gods werk in zijn Koninkrijk groeien naar zijn wil. Gods Koninkrijk (koningschap) nu in de geschiedenis van deze



aarde wordt steeds groter (de gelijkenis van het mosterdzaad) en dringt steeds tot meer levensterreinen door (de gelijkenis van de zuurdesem). Op het juiste moment haalt het mensen binnen in Gods Koninkrijk (Johannes 3:8). En op het juiste moment is de hele oogst klaar en wordt Gods Koninkrijk in haar finale fase zichtbaar op de nieuwe aarde (Matteüs 13:41-43; 25:34). De tijd om te oogsten komt voor elk individu op het moment dat hij sterft. De tijd om te oogsten komt ook voor de hele aarde bij de terugkomst van Jezus Christus!

De boodschap van deze gelijkenis.

De boodschap van deze gelijkenis is dat niet de mens, maar God alleen de Schepper is van geestelijke groei. Het is God die zijn Koninkrijk vestigt in de harten en levens van de mensen op aarde!

Deze gelijkenis is ook een waarschuwing om niet met menselijk enthousiasme, menselijk idealisme of menselijk ongeduld naar Gods werk te kijken. Mensen vragen wel eens: "Waarom komt Jezus niet nu terug. Er is zoveel ellende in de wereld?" Of: "waarom komt die persoon (nog) niet tot geloof?" Of: "waarom lost God dit probleem nu niet op?" Het gevolg van deze gedachten is dat je ontmoedigd raakt, twijfelt en je ijver voor God verliest. Maar God bepaalt voor alles de juiste tijd. Waar we Gods Woord ook zaaien, een keer zal er geogst worden! God heeft groeikracht in zijn Woord ingebouwd – zijn Woord zal niet tot God terugkeren, voordat het zijn doel bereikt heeft (Jesaja 55:10-11)! Ook al is er veel wat wij niet begrijpen, Gods plan en programma kunnen en zullen niet falen (Jesaja 14:24,27)!

3. Het verband tussen de twee gelijkenissen

De gelijkenis van het zaad dat in het geheim groeit, benadrukt Gods soevereiniteit (almacht) met betrekking tot geestelijke groei. Niet jij, maar God alleen is de Schepper van de geestelijke groei in jouw leven. Op een volkomen soevereine wijze vestigt Hij zijn Koninkrijk of heerschappij in jouw hart en bepaalt Hij de voortgang ervan in jouw leven en in dat van anderen.

Dit sluit echter niet uit dat jij met God moet samenwerken (1 Korintiërs 3:6-9). De gelijkenis van de zaaier benadrukt jouw verantwoordelijkheid met betrekking tot je geestelijke groei. De mate van geestelijke groei in je leven hangt af van jouw reactie op Gods Woord, en jouw reactie op Gods Woord wordt weer bepaald door de houding van je hart.

B. Het verschil tussen dode en levende dingen

Voorbeeld van de verschillen tussen een auto en een boom.



Een auto:

- is een dood ding
- is ontworpen en gemaakt door mensen
- wordt snel aan de lopende band in elkaar gedraaid
- elk onderdeel wordt van buiten af opgeschroefd
- kan niet groeien en wordt alleen maar slechter
- is maar een van duizenden van dezelfde auto's met dezelfde vorm
- kan zichzelf niet reproduceren
- veroorzaakt vervuiling en afval
- kost alleen maar geld om te onderhouden
- uiteindelijk vervuult de geroeste schroot het milieu

Een boom:

- is een levend organisme
- is ontworpen en gemaakt door God
- groeit langzaam, want groeien kost veel tijd
- elk houtcel en bladcel groeien van binnenuit
- blijft altijd groeien en wordt steeds beter
- elk boom en elk blad zijn uniek en verschillen van alle anderen
- kan zichzelf reproduceren
- draagt vrucht in seizoen
- levert veel winst op
- uiteindelijk sterft het, maar dient als voedsel voor nieuw leven

C. De verschillende groeifasen

1. De fysieke groeifasen van een plant

➤ Lees Marcus 4:28-29 nog eens. In dit gedeelte worden de verschillende groeifasen van een korenaar beschreven (zie plaatje).

De overgang van de ene naar de andere groeifase is zo geleidelijk dat die bijna onopgemerkt gebeurt. De boer kan niet precies aangeven op welk moment de lange stengel zijn aar vormt of wanneer rijen rijpe korrels in de korenaar tot stand

komen. Maar dat het gebeurt, is onder normale omstandigheden onvermijdelijk. Niets kan het groeiproces tot stilstand brengen.

Normaal gesproken zal alles wat leeft óf groeien óf sterven, maar nooit in dezelfde toestand blijven. Planten, bomen, dieren en mensen groeien of sterven. Zij kunnen niet in dezelfde toestand blijven. Alles wat leeft, gaat door verschillende groeifasen heen.



2. De geestelijke groeifasen van een christen

Op dezelfde wijze gaan ook christenen door verschillende geestelijke groeifasen heen. We blijven nooit in dezelfde toestand. We behoren te groeien, want anders sterven we!

➤ Lees Hebreëën 5:11-6:3. De schrijver spreekt hier een paar strenge woorden tot de Hebreeuwse christenen.

Hij zegt dat, hoewel ze al heel lang christen zijn, ze niet gegroeid zijn. De schrijver noemt in dit gedeelte drie soorten christenen, namelijk 'de kinderen' (baby's), 'de volwassenen' en 'de leraars' (arbeiders).

Elke groep heeft, volgens de schrijver, zijn eigen kenmerken:

	Kinderen	Volwassenen	Leraars (arbeiders)
kenmerken	<ul style="list-style-type: none">➤ vinden het moeilijk de Bijbel te begrijpen (5:11).➤ leren langzaam en hebben veel tijd, motivatie, herhaling en aanmoediging nodig (5:11).➤ hebben een leraar nodig die hen helpt om de grondslagen of eerste beginselen in de Bijbel (melk) te begrijpen en te groeien (5:12-13; 6:1-2).➤ zijn ongeïnteresseerd - weten niet hoe de Bijbel toe te passen (5:13).➤ vinden het moeilijk goed van kwaad te onderscheiden (5:14).	<ul style="list-style-type: none">➤ eten vast voedsel (ze lezen en bestuderen de Bijbel zelf) (5:14).➤ oefenen hun zintuigen door voortdurend de Bijbel te gebruiken en de lessen eruit ook in praktijk te brengen (5:14).➤ kennen het onderscheid tussen goed en kwaad (5:14).	<ul style="list-style-type: none">➤ leren anderen om op te groeien tot volwassenheid (5:12).

➤ Lees 1 Korintiërs 2:15-3:11. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinte over wat echt 'geestelijk' is. Ook hij beschrijft drie soorten christenen, namelijk 'de kinderen', 'de

geestelijken' en 'de werkers'. Elk van deze christenen heeft, volgens Paulus, zijn eigen kenmerken:

	Kinderen	Geestelijken (volwassenen)	Werkers (arbeiders)
kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> ➤ niet geestelijk (3:1) ➤ zijn afgunstig ➤ twisten (3:3 HSV). ➤ denken en gedragen zich nog steeds als mensen van de wereld (3:3). ➤ zijn verdeeld (3:4). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zijn geestelijk (2:15 HSV) ➤ denken zoals Christus denkt (2:16). ➤ kan alles beoordelen (2:15) ➤ wordt door niemand beoordeeld (2:15) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zijn dienaren van God. Ieder van hen heeft van God zijn taak toegewezen gekregen (3:5). ➤ sommige planten of leggen het fundament (Christus): ze evangeliseren (3:6,10). ➤ anderen onderhouden Gods akker of bouwen op het fundament voort (ze maken discipelen) (3:6,10).

➤ Lees 1 Johannes 2:12-14. Johannes schrijft aan zijn verschillende geestelijke kinderen. Ook Johannes beschrijft drie soorten christenen, namelijk 'de kinderen', 'de

jongelingen' en 'de vaders'. Elk van deze christenen heeft, volgens Johannes, de volgende kenmerken:

	Kinderen	Jongelingen	Vaders
kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> ➤ hebben vergeving ontvangen. ➤ kennen God de Vader. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zijn sterk. ➤ Gods Woord blijft in hen. ➤ hebben hem die het kwaad zelf is overwonnen. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kennen God al langere tijd. ➤ hebben (geestelijke) kinderen.

D. In welke groeifase(n) zit jij?

1. Christelijke groei

De apostelen Paulus en Johannes en de schrijver van de Hebreënbrieff leren ons dat elke christen behoort te groeien. Christen zijn is dus een proces: een voortdurend groeiproces. Het is een spannende ontdekkingsreis door het leven.



2. De christelijke groeifasen

De Bijbel spreekt over drie groeifasen (zie plaatje). Iedere christen behoort in zijn leven op weg te zijn om door te groeien naar de volgende fase. Deze groeifasen kunnen elkaar soms overlappen.

3. Ben jij een pas bekeerde / jong gelovige, een discipel of een werker?

- Als jij *pas bekeerd* of jong in het geloof bent, dan:
 - heb je het eerste onderwijs uit de Bijbel nodig.
 - heb je een herder-leraar (mentor) nodig om je te helpen groeien.
 - moet je doel zijn te groeien naar volwassenheid (= om een discipel van Jezus Christus te worden)
- Als je *een discipel* bent (=volwassen volgeling van Jezus), dan:
 - draag je zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen geestelijke groei en gedrag.
 - bestudeer je zelf de Bijbel, alleen en samen met andere christenen, en pas je die toe in je leven.
 - moet je doel zijn om steeds meer vrucht te dragen (= om een werker voor Jezus Christus te worden).

- Als je *een werker* bent (=dienaar van God en zijn Gemeente), dan:
 - blijf je groeien als discipel van Jezus Christus.
 - dien je God door mensen tot Jezus Christus te brengen en/of de gelovigen op te bouwen.
 - moet je doel zijn God te verheerlijken, zijn Koninkrijk uit te breiden en mensen voor God op een goede manier te beïnvloeden.

Vragen:

In welke groeifase zit jij?
Waarom wil God, dat jij je toewijdt?