

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen aanvaarden:

1. dat alle christenen een plaats in het Lichaam van Christus hebben.
2. dat zij allen een taak krijgen in het Lichaam van Christus en in het Koninkrijk van God.
3. dat zij ook een toegemeten hoeveelheid 'genade' krijgen om hun Godgegeven taak te volbrengen. Die 'genade' mag bestaan in karaktereigenschappen als volharding of in één of meerdere geestesgaven.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar Gods stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is je toewijden God in een of ander taak te dienen.

Thema: Dienen in een verscheidenheid van taken.

Lees onderstaande Bijbelgedeelten.

Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

Marcus 13:33-37.

33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37 Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!

Matteüs 24:45-51.

45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij heeft. 48 Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg 49 en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen gaat. 50 Dan zal de Heer van de dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, 51 en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.

Jezus Christus geeft 'aan elk een eigen taak' (Marcus 13:34), d.w.z. een taak, die verschilt van de taken van anderen.

Jezus Christus vindt het heel belangrijk dat wij met onze taak bezig zijn wanneer hij plotseling en onverwachts terugkeert. Dat noemt Jezus 'trouw' en 'verstandig'.

“Wat is de taak die Hij in deze tijd van je leven aan jou toevertrouwd heeft?”

Kolossenzen 3:23.

23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden door zich toe te wijden om God te dienen met de taak die hij van God ontvangen heeft of van God zal ontvangen.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Onze taken en de gaven van de Heilige Geest.

God geeft elke christen een plaats en een taak in het Lichaam van Christus. Hij geeft ook aan iedere christen een toegemeten hoeveelheid genade om hun Godgegeven taak te volbrengen.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De gaven van de Heilige Geest en onze taken

Dag 1 1 Korintiërs 12:4-11.

Verscheidenheid van gaven van de Geest (zie ook vers 28-31).

Dag 2 Efeziërs 4:7-13.

De gaven die de gemeente toerusten.

Dag 3^{BS} 1 Korintiërs 12:12-31.

Verscheidenheid van taken.

Dag 4^{BS} 1 Korintiërs 13:1-13.

De manier voor het gebruik van de gaven.

Dag 5 Galaten 6:1-5.

De taak om iemand weer op de rechte pad te brengen.

Dag 6 1 Timoteüs 4:1-7.

De taak om de juiste leer te bevorderen.

- Dag 7 2 Timoteüs 2:1-7.
De taak van een soldaat, atleet of hardwerkende boer.
- Dag 8 Hebreëen 13:1-3.
De taak om vervolgde christenen niet te vergeten (zie ook Hebreëen 10:33-34).
- Dag 9 1 Korintiërs 14:1-25.
Bij uiting van gaven is communicatie van een duidelijke boodschap belangrijk.
- Dag 10 1 Korintiërs 14:26-40.
Orde in de bijeenkomsten van de gemeente is belangrijk.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: De gaven van de Heilige Geest.

- Wat is een geestesgave?
- Wat is het verschil tussen een geestelijke bekwaamheid en een geestelijke functie of ambt?
- Wat is het verschil tussen een geestesgave met een natuurlijke aard en een geestesgave met een bovennatuurlijke aard?
- Wat is belangrijker dan het uiten van geestesgaven?
- Hoe kun je de geestesgaven bij jezelf en bij anderen herkennen?
- Wat zijn de Bijbelse doelen en dus Gods doelen voor het hebben van een geestesgave?
- Welk verband bestaat tussen de verscheidenheid van geestesgaven en de verscheidenheid van taken in de gemeente?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- “In welke taken in de christelijke gemeenschap (gemeente) ben je geïnteresseerd?”
- “Aan welke taak in de christelijke gemeenschap (gemeente) wil jij je geven in het komende jaar?”
- Bespreek je voorkeur met de andere groepsleden (en evt. leiders van de gemeenschap (gemeente).
- Neem je voor om in de komende jaren een paar verschillende taken in de christelijke gemeenschap (gemeente) te leren en daarin te dienen.

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

MIJN TAAK Kolossenzen 4:17

En zeg tegen Archippus:
‘Let erop dat u de taak
die u van de Heer hebt ontvangen,
ook vervult’.

Kolossenzen 4:17 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Eenheid binnen verscheidenheid.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

1 Korintiërs 12:12 – 13:8.

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het Lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of wij nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. (HSV: Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, of wij nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrijen, en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.) 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die

hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. (HSV: 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een hoger eer. 24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf. 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen). 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in de vreugde.

27 Welnu, u bent het Lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28 God heeft in de Gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten (HSV: krachten), de gave om te genezen (HSV: genadegaven van genezingen) en het vermogen om bijstand te verlenen (HSV: vormen van hulpverlening), leiding te geven (HSV: bestuurlijke gaven) of in klanktaal te spreken (HSV: allerlei talen). 29 Is iedereen soms een apostel (HSV: Zijn zij dan allen apostelen?)? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 31 Richt u op de hoogste gaven (HSV: Streef echter naar de beste genadegaven).

Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is (HSV: Een weg die boven dit alles uitgaat). 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellend cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn (HSV: al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden) – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid (HSV: vriendelijk). De liefde kent geen afgunst (HSV: niet jaloers), geen ijdel vertoon (HSV: pronkt niet) en geen zelfgenoegzaamheid (HSV: doet niet gewichtig). 5 Ze is niet grof (HSV: handelt niet ongepast) en niet zelfzuchtig (HSV: zoekt niet haar eigen belang), ze laat zich niet boos maken (HSV: wordt niet verbitterd) en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze (HSV: alle dingen bedekt zij), alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze (HSV: alle dingen verdraagt zij). 8 De liefde zal nooit vergaan.

2. Nadruk.

- a. De Bijbel benadrukt eenheid (één Lichaam van Christus) te midden van een verscheidenheid van taken en gaven.
- b. Alleen de liefde houdt alle verschillende mensen en alle verschillende taken in onze gemeente goed bij elkaar.

3. Uitleg voor de kringleider.

12:12-13

Dit is een illustratie met praktische toepassingen.

Christus en zijn Gemeente of Kerk vormen samen één Lichaam. Een mens wordt alleen echt een deel van de Christelijke Gemeente als hij of zij wedergeboren is.

Bij het horen van het evangelie en geloof in Jezus Christus wordt hij met één en dezelfde Geest gedoopt (vgl. Marcus 1:8¹; Handelingen 11:14-18²; Titus 3:3-7³) om zo tot één en hetzelfde lichaam te horen (Efeziërs 1:13, HSV⁴).

12:14-17

Ieder lid hoort bij het Lichaam omdat Gods Geest hem of haar door wedergeboorte een deel van Christus Zelf gemaakt heeft!

12:18,24

God is de Samensteller van het Lichaam (1 Korintiërs 12:24). Hij bepaalt hoe een Bijbelse gemeente eruit moet zien:

- a. Christus is het Fundament (1 Korintiërs 3:10⁵) en de Bouwer, Eigenaar en Hoofd van de Gemeente

¹ Marcus 1:8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.

² Handelingen 11:14-18 14 Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered." 15 Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. 16 Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: "Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest." 17 Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? 18 Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 'Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.

³ Titus 3:3-7 3 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

⁴ Efeziërs 1:13 (HSV) In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.

⁵ 1 Korintiërs 3:10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament

wereldwijd en van elk plaatselijk gemeente (Matteüs 16:18⁶)

- b. De Heilige Geest doet mensen wedergeboren zijn en maakt hen zo een deel van het éne Lichaam van Christus (de Gemeente) (1 Korintiërs 12:12-13).
- c. Een gemeente moet geleid worden door een raad van oudsten en in de Bijbel staat opgetekend hoe iedereen zich moet gedragen in de gemeente (1 Timoteüs 3:14-15⁷).
- d. Een gemeente heeft zeven doelen voor de opbouw van de gemeente (zie les 21 en Efeziërs 4:1-16).
- e. God geeft ieder lid een eigen plaats in de gemeente (plaatselijk en wereldwijd), precies zoals Hij dat wil! Dit is niet de verantwoordelijkheid van de leiders of andere leden van de gemeente (1 Korintiërs 12:18).
- f. Christus geeft door zijn Geest een bepaalde maat van genade aan ieder lid (Efeziërs 4:7⁸).
- g. Christus geeft aan ieder lid een eigen taak (Marcus 13:34).
- h. God heeft door de Geest de Gemeente tot zijn woonplaats op aarde gemaakt (Efeziërs 2:19-22⁹).

12:19-27

Wij christenen hebben elkaar nodig in onze eigen plaatselijke gemeente. Maar ook alle gemeenten in de wereld hebben elkaar nodig (vgl. 2 Korintiërs 8:13-15¹⁰).

Gevoelens van minderwaardigheid of meerderwaardigheid horen niet thuis in de gemeente. Ieder lid is uniek. En

gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,

⁶ **Matteüs 16:18** En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen,

en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

⁷ **1 Timoteüs 3:14-15** 14 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles 15 voor het geval ik mocht worden opgehouden.

Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.

⁸ **Efeziërs 4:7** Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.

⁹ **Efeziërs 2:19-22** 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

¹⁰ **2 Korintiërs 8:13-15** 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: 'Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.'

ieder lid is kostbaar in Gods ogen (Jesaja 43:4¹¹). Jezus Christus heeft ieder lid met zijn bloed gekocht (1 Petrus 1:18-19¹²; Handelingen 20:28¹³).

Sommige leden krijgen genoeg eer. Maar andere leden moeten meer bemoediging en eer in de gemeente ontvangen.

De leden behoren op een gelijke wijze zorg voor elkaar te dragen. Misschien kan dat het beste gebeuren in kleine groepen die geregeld bijeenkomen: groepen die verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en verantwoording aan elkaar verschuldigd zijn (Engels: accountability groups).

De leden van een gemeente behoren vooral mee te leven met de christenen in de vervolgte en lijdende kerk en met christenen die het moeilijk hebben.

12:28

God geeft aan ieder christen zijn of haar eigen taak.

God geeft ook aan christenen verschillende geestesgaven om hen te helpen hun taak uit te voeren.

Sommige geestesgaven zijn verschillende functies of ambten waartoe God leden roept en aanstelt (bv. oudste, leraar, zending).

Andere geestesgaven zijn verschillende bekwaamheden die de christenen in staat stellen elkaar ermee te dienen.

Niemand krijgt alle geestesgaven en niemand krijgt alles wat een bijzonder geestesgave te bieden heeft.

12:31

De weg die boven het bezit en het gebruik van de geestesgaven uitgaat is de liefde!

De christelijke liefde is méér dan alleen een mystiek gevoel. Het heeft heel praktische kenmerken, zoals geduld en vriendelijkheid.

13:1-3

De liefde wordt gecontrasteerd met zeven dingen die de mensen in de gemeente van Korinte heel belangrijk vonden: spreken in talen, profeteren, geheimen doorgronden, kennis, geloof dat wonderen doet,

¹¹ **Jesaja 43:4** Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou

¹² **1 Petrus 1:18-19** 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

¹³ **Handelingen 20:28** Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.

filantropie en martelaarschap. Maar als de liefde ontbreekt worden al deze dingen waardeloos.

Hoewel niet ieder lid noodzakelijk een specifieke geestesgave ontvangt, moet ieder lid liefhebben.¹⁴ Hoewel niet ieder lid een specifieke taak (of functie) ontvangt, moet ieder lid dienen.

De bovennatuurlijke liefde, die God bewijst aan en uitstort in de harten van allen die Jezus Christus aannemen als Verlosser en Heer, heeft de volgende kenmerken (Romeinen 5:5¹⁵).

13:4

(1) De liefde is geduldig. Ze kan wachten om te handelen.

‘Geduld’ is de liefde die zich niet opdringt aan of afdwingt op de ander. Ze is de liefde die kan wachten om vriendelijk te zijn, kan wachten om te geven, kan wachten om te praten, en kan wachten om verliefdheid uit te drukken. Ze is de liefde die kan wachten om liefde te geven tot op het juiste moment.

¹⁴ **Het woord ‘ieder’.** Christenen verschillen van mening over de vraag of iedere christen een geestesgave heeft ontvangen.

a. **Het woord ‘een ieder’ / ‘iedereen’ kan algemene betekenis hebben** – in de zin van iedere mens die ooit ook maar geleefd heeft (Romeinen 2:6) of iedere christen die ooit maar geleefd heeft (Handelingen 2:38; Romeinen 12:3; 14:12). Sommige christenen geloven daarom dat het woord ‘ieder’ in 1 Korintiërs 7:7, 12:7, 14:26 en 1 Petrus 4:10 betekent dat iedere christen een specifieke geestesgave heeft ontvangen.

b. **Het woord ‘ieder’ kan beperkte betekenis hebben** – in de zin van ‘ieder die tot die groep of categorie behoort: ieder huichelaar’ (Lukas 13:15); ieder mens in de grote schare (Johannes 6:7); ieder behoeftige christen (Handelingen 4:35). Daarom kan het woord ‘ieder’ in 1 Korintiërs 7:7, 12:7, 14:26 en 1 Petrus 4:10 de beperkte betekenis hebben van ‘elke christen die ook maar in dit verband genoemd wordt’ – ‘ieder christen in het lichaam van Christus aan wie de Heilige Geest op soevereine wijze een specifieke (buitengewone of gewone) geestesgave gegeven heeft’ (1 Korintiërs 12:11,28-30). Dus is het helemaal niet absoluut noodzakelijk dat de Heilige Geest een specifieke geestesgave aan ieder christen geeft.

c. **‘Genade’ meer dan ‘de geestesgaven’.** Efeziërs 4:7 zegt dat aan “ieder één (christen)” genade (niet een geestesgave) gegeven is naar de mate waarin Christus haar schenkt. Dit betekent dat Gods ‘genade’ veel meer is dan alleen maar ‘de specifieke geestesgaven’. Ieder christen heeft ‘genade’ ontvangen, maar niet noodwendig ‘een specifieke geestesgave’. Ieder individuele christen heeft een bepaalde mate van de buitengewone uitwerkingen van Gods genade ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld een Godgegeven vaardigheid zijn om het fundament te leggen (1 Korintiërs 3:10), Godgegeven kracht zijn om hard te werken (1 Korintiërs 15:10), Godgegeven kracht zijn in omstandigheden van zwakheid (2 Korintiërs 12:9) of Godgegeven vaardigheden zijn om zendingwerk te doen onder de heidenen (Galaten 2:9). Dat kan ook een Godgegeven specifieke bekwaamheid of functie (geestesgave) zijn (Efeziërs 4:11; 1 Petrus 4:10-11).

d. **‘Liefde’ meer dan ‘de geestesgaven’.** Door 1 Korintiërs 12:31a met 31b te vergelijken wijst Paulus naar de weg van de liefde, die beter is dan het verlangen naar geestesgaven. Hieruit volgt dat als de specifieke geestesgaven (in sommige christenen of zelfs sommige christelijke gemeenten) ontbreken, de liefde nooit mag ontbreken! Terwijl specifieke (gewone en bijzondere) geestesgaven (bekwaamheden of functies, ambten) van de Heilige Geest op soevereine wijze worden toebedeeld aan bepaalde christenen in het Lichaam van Christus, is de liefde een gave van de Heilige Geest die aan alle christenen afzonderlijk gegeven wordt (Romeinen 5:5; Titus 3:5-6)!

¹⁵ **Romeinen 5:5** Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

(2) De liefde is vol goedheid (HSV: vriendelijk). Ze is vriendelijk. Ze neemt het initiatief om te handelen.

‘Vriendelijkheid’ is de liefde die steeds zoekt naar een manier om de ander te helpen. Ze laat geen kans voorbij gaan om de ander goed te doen. Ze is de liefde die vriendelijk en teder is in plaats van kritisch en afstotelijk.

(3) De liefde kent geen afgunst (HSV: is niet jaloeers). Ze is gul, royaal.

‘Gulheid’ is de liefde die nodig is wanneer je jezelf met de ander vergelijkt. Ze is niet jaloeers wanneer de ander iets beter kan dan jij. Ze is de liefde die de ander waardeert en eert wanneer het de ander toekomt.

(4) De liefde kent geen ijdel vertoon (HSV: pronkt niet). Ze doet niet gewichtig. Ze is bescheiden.

‘Bescheidenheid’ is de liefde die nodig is nadat je gehandeld hebt. Nadat je geduldig, vriendelijk of gul geweest bent, ga je niet opscheppen over wat je gedaan hebt. Ze is de liefde die gewoon vergeet wat ze gedaan heeft. Ze is de liefde die haar eigen bekwaamheden, verdiensten en prestaties op een bescheiden wijze schat of beoordeelt. Ze overdrijft niet.

(5) De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid (HSV: doet niet gewichtig; NBG: is niet opgeblazen). Ze is niet trots. Ze is nederig.

‘Nederigheid’ is de liefde die nodig is voordat je handelt. Voordat je geduldig, vriendelijk of gul bent, ben je niet arrogant of aanmatigend m.b.t. wat je kunt of wilt doen. Ze is de liefde die een realistische kijk heeft op haar eigen sterke en zwakke kanten. Ze adverteert zichzelf niet, maar geeft redelijk toe wat ze niet weet of niet kan.

13:5

(6) De liefde is niet grof (HSV: handelt niet ongepast, NBG: kwetst niemands gevoel). Ze heeft takt en goede manieren.

‘Beleefdheid’ is de liefde die nodig is in alle relaties. Ze is de liefde in de kleine dingen. Ze is bedachtzaam, en denkt goed na voor ze spreekt of handelt. Ze denkt goed na over de anders behoeften en gevoelens.

(7) De liefde is niet zelfzuchtig (HSV: zoekt niet haar eigen belang). Ze is onbaatzuchtig.

‘Onbaatzuchtigheid’ is de liefde die nodig is bij het uitoefenen van je rechten en je belangen. Ze staat niet op haar eigen rechten als bv. positie of bezit. Ze zoekt niet haar eigen belang als bv. voorkeur of plezier. Ze is de

liefde die op onzelfzuchtige wijze de belangen van de ander hoger stelt dan haar eigen.

(8) De liefde laat zich niet boos maken (HSV: wordt niet verbitterd). Ze voelt zich nooit beledigd. Ze is zachtmoedig.

‘Zachtmoedigheid’ is de liefde die nodig is bij irritatie en conflicten. Ze is de liefde die op een gedwee wijze zich onderwerpt aan kwetsende woorden en geïrriteerde handelingen van de ander. Ze is de liefde die doelbewust weg keert van een slecht humeur, boosheid en opvliegende reacties. Zachtmoedigheid wordt niet snel geprovoceerd op een negatieve wijze te reageren. Ze beschouwt niet gauw wat de ander zegt of doet als een persoonlijk aanval. Zachtmoedigheid heeft de innerlijke kracht liever onrecht te lijden dan onrecht toe te brengen aan de ander. Jezus was zachtmoedig (1 Petrus 2:21-23).

(9) De liefde rekent het kwaad niet aan. Ze is vergevensgezind.

‘Vergevensgezindheid’ is de liefde die nodig is in gebroken relaties. Ze is de liefde die geen lijstje bijhoudt van onrecht dat de ander gezegd of gedaan heeft. Want dat zou leiden tot verbittering; en verbitterde mensen besmetten anderen met hun wrokgevoelens (Hebreeën 12:15). De liefde neemt geen wraak en haalt de zaak ook niet meer op. God vergeeft (Jesaja 38:17; 43:25; 44:22) en haalt de overtreding ook nooit meer op (Hebreeën 8:12).

13:6

(10) De liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Ze is oprecht.

‘Oprechtheid’ is de liefde die nodig is te midden van zwakheden en mislukkingen. Ze is de liefde die rekening houdt met het feit dat niet alleen de ander maar ook zijzelf bepaalde zwakheden heeft en ook wel eens faalt. Ze kijkt niet met een triomfantelijke voldoening wanneer de ander valt. Ze verkneuterd zich niet wanneer de ander faalt. Integendeel, ze verblijdt zich met de ander wanneer deze vooruitgang maakt in het kennen van Gods waarheid en in het doen van wat recht is in Gods ogen.

13:7

(11) De liefde verdraagt alles (HSV: bedekt alle dingen). Ze is beschermend.

‘Bescherming’ is de liefde die nodig is te midden van zorgeloosheid en onverschilligheid. ‘Bescherming’ is de liefde die iedere vorm van kwaad of bedreiging weghoudt van de ander. Ze bedekt alles wat onaangenaam is in de ander (Spreuken 10:12¹⁶; 17:9¹⁷). Ze zorgt ervoor dat de

ander z'n goede reputatie behoudt en weigert om over de ander te roddelen.

(12) De liefde gelooft alles. Ze is vertrouwend.

‘Vertrouwen’ is de liefde die nodig is te midden van argwaan (achterdocht) en wantrouw. De mensen die je positief beïnvloeden zijn de mensen die je vertrouwen. Maar in een atmosfeer van achterdocht verschrompelen mensen. Zonder de echte toedracht van zaken te kennen, verdenken mensen soms een anders motieven en bedoelingen als slecht.

Maar ‘vertrouwen’ heeft een goede en hoge dunk van de ander. De liefde wantrouwt nooit de anders diepste gedachten en gevoelens zonder dat er een goede rede voor bestaat. Ze stelt zichzelf kwetsbaar op door de ander haar eigen diepste gedachten en gevoelens toe te vertrouwen en met de ander over haar eigen problemen, tekorten en falen te spreken. De ander kan wel deze kennis over je misbruiken, maar omdat je de ander liefheb, vertrouw je de ander.

(13) De liefde hoopt alles. Ze is hoopvol.

‘Hoop’ is de liefde die nodig is te midden van eigengerechtigheid. Een eigengerechtig mens denkt dat hij altijd gelijk heeft. Al gauw staat ieder ander persoon in het ongelijk. Hij verwacht niet dat de ander zal veranderen. Nog erger, hij wil eigenlijk niet dat de ander veranderd, zodat hij altijd kan volhouden dat hij gelijk heeft.

Maar hoop is een positieve en concrete verwachting van wat er kan of zal gebeuren. De liefde geeft de ander nooit op als hopeloos en onverbeterlijk. Integendeel, ze verwacht dat God in de ander kan of zal werken en zo de ander kan en zal veranderen. Ze geeft ook nooit een moeilijke situatie op als hopeloos, maar verwacht dat God z'n allerbeste plan kan en zal bereiken door al deze moeilijkheden heen.

(14) De liefde volhardt in alles (HSV: verdraagt alles). Ze is volhardend.

‘Volharding’ is de liefde die nodig is te midden van alle tegenstand. Ze is de liefde die gemeten wordt in de tijd, vooral in de soms lange tijd, wanneer dingen tegenzit. Ze is de liefde die hardnekkig doorzet te doen wat goed is in Gods ogen. Ze geeft nooit op om goede werken te doen, vrucht te dragen en de wedloop van het geloof te lopen, ongeacht welk verdrukking of verzoeking ze tegenkomt. De echte liefde is altijd volhardend en kent gewoon geen ‘time-out’, want de echte liefde is niet maar een gril van

¹⁶ Spreuken 10:12 Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.

¹⁷ Spreuken 17:9 Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

het ogenblik, maar de essentiële kracht van de christen voor elke dag van z'n leven.

13:8

(15) De liefde zal nooit vergaan. Daar komt nooit een einde aan. Ze faalt niet.

'De liefde waaraan nooit een einde komt' is alleen die liefde waarvan God het wezen en de bron is! Liefde in de Bijbel is niet een onbeschrijflijk mystiek gevoel. Het is niet een overrompelend gevoel. Het is ook niet een voorbijgaand gevoel. De liefde in de Bijbel is niet mysterieus, maar geopenbaard. Het kan heel goed beschreven worden en heeft heel praktische kenmerken. Het kan heel goed uitgeoefend en beheerst worden. Het is niet iets wat uit het binnenste van de gevallen mens ontstaat of opkomt, maar wordt door God geschonken aan wie het maar wilt hebben. Je moet het wel van God vragen (Lukas 11:9-13¹⁸; Romeinen 5:5).

De liefde, waarvan God Zelf het Wezen en de Bron is (1 Johannes 4:7-8¹⁹), die God schenkt en die wij kunnen ontvangen en uitoefenen is altijd beschikbaar, faalt nimmer, gaat altijd door om goede invloed uit te oefenen en verzadigt allen die haar bezitten. Deze liefde gaat gewoon nooit voorbij, omdat God, die liefde is, nooit voorbij gaat!

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEEENKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

¹⁸ Lucas 11:9-13 ⁹ Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. ¹⁰ Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. ¹¹ Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? ¹² Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? ¹³ Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

¹⁹ 1 Johannes 4:7-8 ⁷ Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. ⁸ Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.