

## Delta groeistudie – karakter (7) Staan in rechtvaardiging en wandel in heiliging

### OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Onderricht door te lezen en te bespreken.* God is volmaakt rechtvaardig en liefdevol.
- *Onderricht door te lezen en te bespreken.* Staan in rechtvaardiging en wandel in heiliging (Romeinen 6:1-16).
- *Deel de studie uit.* Aan het begin.

### LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

#### A. GOD IS VOLMAAKT RECHTVAARDIG EN LIEFDEVOL

##### 1. Gods wet is Gods rechtvaardige vereiste (rechtseis)

God is volmaakt (100%) rechtvaardig en heilig. Om volmaakt rechtvaardig en heilig te blijven, moet God, die graag met de mensen om wil gaan, van hen eisen dat zij ook volmaakt (100%) rechtvaardig en heilig leven. En om volmaakt rechtvaardig en heilig te blijven moet God ook de zonde volmaakt (voor 100%) straffen. Dit is de primaire betekenis van het woord ‘wet’ in de Bijbel. De wet is Gods rechtvaardige en heilige vereiste voor verlossing en oordeel. God eist van alle mensen dat zij volmaakt rechtvaardig en heilig leven en dat alle overtredingen van dit wet gestraft worden.

##### 2. Jezus Christus heeft de vereisten van Gods wet vervuld

Maar God is ook volmaakt (100%) barmhartig en liefdevol. Hij weet dat geen enkel mens meer aan zijn wet (rechtseis) kan voldoen. Toch wil Hij zoveel mogelijk mensen behouden. Daarom heeft God Zelf, naast zijn goddelijke natuur, ook de menselijke natuur in Jezus Christus aangenomen en heeft hij *voor ons (in onze plaats)* een volmaakt rechtvaardige en heilige leven geleefd! Daarom is Jezus Christus *voor ons (in onze plaats)* aan het kruis gestorven om volkomen verzoening voor onze zonden te maken. Op deze manier werd Jezus Christus de Vertegenwoordiger van alle mensen die in hem geloven. Ook op deze manier vervulde Jezus Christus de wet voor allen die in hem geloven (Matteüs 5:17). Door geloof in Jezus Christus valt geen enkel gelovige meer ‘onder de wet’ (d.w.z. onder Gods rechtvaardige vereiste dat hem verdoemt), maar ‘onder de genade’ (d.w.z. onder Gods onverdiende liefde dat hem rechtvaardigt/redt).

#### B. STAAN IN RECHTVAARDIGING EN WANDEL IN HEILIGING (Romeinen 6:1-16)

##### 1. Door Christus’ dood krijg je een nieuwe positie (staat)

Vers 6. Door geloof in Jezus Christus word je helemaal met Jezus Christus en zijn verlossingswerk aan het kruis verenigd. Dit houdt in dat toen je ging geloven in Jezus Christus, je oude bestaan met Hem aan het kruishout werd geslagen. Al je zonden in het verleden, heden en in de toekomst werden op het lichaam van Jezus gestapeld en werden met Hem aan het kruishout gespijkerd. Zo werd er een volledig einde gemaakt aan je vroegere zondige bestaan – een bestaan in zelfgenoegzaamheid en onafhankelijkheid van God. En zo werd een einde gemaakt aan je leven in dienst van de zonde (‘zonde’ betekent: Gods doel missen).

Vers 7. Vanaf het ogenblik dat je in Jezus Christus gaat geloven, krijg je een nieuwe staat (positie in Christus): d.w.z. je bent gerechtvaardigd, of te wel, vrijgesproken van alle zonden in Gods rechtbank. God, de Rechter, heeft je vrij *verklaard* van alle zonden en *beschouwt* en *behandelt* je van nu af aan als volkomen rechtvaardig (vergeven) in zijn ogen! Wanneer God naar jou (je staat in Christus) kijkt, dan ziet Hij alleen de volmaakte gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus! Dat is jouw nieuwe juridische staat of positie in Christus!

Vers 3-4a. Hoewel je als een gelovige christen een nieuwe staat in Christus hebt, bega je nog steeds wel zonden gedurende je leven op aarde. Terwijl je rechtvaardiging al volmaakt is, is je heiliging nog aan de gang. Het verschil tussen voor en na je een christen werd is dat je niet langer wilt zondigen en niet langer een slaaf van de zonde bent. Vanuit je staat (‘rechtvaardiging’) *wil, kan en zal* je tegen de zonde in je leven strijden (dit heet ‘heiliging’) en zal je overwinnen (dit heet ‘verheerlijking’)!

Deze strijd tegen de zonde die je in je leven ervaart (zie Galaten 5:17) bewijst dat je wedergeboren bent en gerechtvaardigd bent. Het toont aan dat je niet langer een slaaf van de zonde bent, maar vrij om in heiliging te groeien! Een mens dat nog niet wedergeboren is, ervaart deze strijd tussen de Heilige Geest en de zondige natuur niet (zie Romeinen 7:14-26). Hij heeft niet de Heilige Geest (Romeinen 8:9) en daarom ervaart hij niet de strijd tussen de Geest en de oude zondige natuur.

##### 2. Door Christus’ opstanding krijg je een nieuw levensstijl

Vers 4b-5. Wanneer je in Jezus Christus ging geloven, stierf je niet alleen in solidariteit met Hem, maar stond je ook op uit de dood in solidariteit met Hem. Bij je bekering wordt je geest of ziel opgewekt uit de geestelijke dood. Dan komt de Geest van Christus in je nog steeds sterfelijke lichaam wonen en krijg je nieuwe mogelijkheden die je nooit eerder gekend hebt. Je staat op uit de duisternis waarin je vroeger leefde (Efeziërs 5:14). Bijvoorbeeld, vroeger kon je iemand niet vergeven, maar nu krijg je de kracht en liefde om dat wel te doen. Vroeger kon je misschien je woede-uitbarstingen niet beheersen, maar nu

krijg je zelfbeheersing als vrucht van de Geest (Galaten 5:23). Vroeger kon je misschien pornografie niet uit de weg gaan, maar nu krijg je een weerzin in dergelijke onreinheid. Vroeger vond je misschien je leven saai en zinloos, maar nu ben je betrokken bij zoveel zinvolle relaties en activiteiten die eeuwige betekenis hebben. Door je verbondenheid met Jezus Christus geeft God je nieuwe kracht om tegen de macht, vervuiling en verderf van de zonde te vechten en te overwinnen. Hij stelt je in staat om verzoeken (verleidingen) te weerstaan (1 Korintiërs 10:13; Jakobus 4:7). Door de Heilige Geest leeft Jezus Christus zijn opstandingleven in en door jouw leven, past Hij zijn volbrachte verlossingswerk toe in jouw leven en stelt Hij je in staat om een nieuwe levensstijl te hebben! Dit proces heet 'heiliging'.

Bij de terugkomst van Jezus Christus wordt ook je lichaam opgewekt uit de lichamelijke dood. Dan zal Jezus Christus je vernederde (sterfelijke) lichaam veranderen zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkte (onsterfelijke) lichaam (Filippenzen 3:21). Er zal geen dood of pijn meer zijn (Openbaring 21:4). Je lichaam zal sterk, onsterfelijk en geestelijk zijn, d.w.z. volkomen beheerst door de Heilige Geest (1 Korintiërs 15:42-44)! Deze gebeurtenis heet 'verheerlijking'.

### 3. Je rechtvaardigde staat en je heilige levensstijl zijn onafscheidelijk!

Vers 1. Kun jij je oude zondige leven nog blijven leven als je bent gaan geloven in Jezus? Er waren in de tijd van Paulus valse leraren die beweerden dat het kon. Zij zeiden: "Hoe meer zonden je doet, hoe meer genade je van God zult ontvangen. Dus, leef er maar op los!" Ze zeiden dat je zonden Gods genade vergrootte en dus God meer verheerlijkte! Daarom moest je eigenlijk maar zondigen zoveel je kon! Maar dat was niet wat Paulus leerde! Juist omdat je als christen verlost bent van de macht van de zonde kun je niet langer leven als een slaaf van de zonde! Hoe beter je Gods morele wet leert kennen, hoe meer je gaat beseffen wat zonde is. En hoe beter je God leert kennen, hoe meer je gaat ervaren wat vergevende genade is! Daarom *wil, kan en zal* je ook heilig gaan leven!

Vers 2. Paulus legt uit dat de leer van de valse leraren tegenstrijdig is: "Hoe kun je nu in zonde blijven leven, als je dood bent voor de zonde?". Je kunt niet beweren dat iemand in Jezus moet gaan geloven om verlost te worden van zijn zonden, zodat hij daarna door kan gaan om in nog meer zonden te leven! Het is niet mogelijk voor een verlost christen om in de zonde te blijven liggen (1 Johannes 3:6-10).<sup>1</sup>

De dood en opstanding van Jezus kunnen nooit van elkaar gescheiden worden! Jouw verbondenheid met Jezus Christus is zo, dat ook jouw geestelijke dood en geestelijke opstanding nooit van elkaar gescheiden kunnen worden! De dood van Jezus maakt een einde aan je oude bestaan. De opstanding van Jezus Christus zal je dan ook heel zeker een nieuw geestelijk leven geven! Paulus zegt dat dit een absolute zekerheid is! Je deelt in de dood van Jezus om ook te delen in zijn opstanding! En zo kunnen ook je nieuwe staat of positie als kind van God (je rechtvaardiging) en je nieuwe levenswijze of levensstijl als kind van God (je heiliging) nooit van elkaar gescheiden worden! Zij gaan hand in hand. Je kunt niet gerechtvaardigd worden zonder daarna heilig te gaan leven! En je kunt ook niet heilig gaan leven zonder eerst gerechtvaardigd (vergeven) te zijn! In de Bijbel zijn rechtvaardiging en heiliging onafscheidelijk!

Godsdiensten die de dood en opstanding van Jezus Christus ontkennen of verwerpen zijn buitengesloten van rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking! Dit is de belangrijkste reden waarom christenen de dood en opstanding van Jezus Christus verkondigen. Het is een historisch feit en een geestelijke noodzakelijkheid voor ieder mens!

### 4. Je bent nu al dood voor de zonde en levend voor God!

Vers 8-9. De historische dood en opstanding van Jezus Christus zijn onafscheidelijk! Op dezelfde wijze zijn de geestelijke dood van onze oude onwedergelovige natuur en de geestelijke opstanding van onze nieuwe wedergelovige natuur onafscheidelijk! Door je geloof in Jezus Christus ben je al met Christus gestorven en dit beëindigde je oude levensstijl. Door je geloof in Jezus Christus ben je zeker dat je al met Christus bent opgestaan en dit begon je nieuwe levensstijl. Jezus Christus zal het goede werk wat Hij in je begonnen is voltooien (Filippenzen 1:6)! Daarom ben je zeker dat je dit nieuwe leven wil, kan en zal uitleven – nu en voor eeuwig!

Vers 10. De opstanding van Jezus Christus uit de dood was een eenmalige gebeurtenis en zal nooit meer herhaald worden! Op dezelfde wijze maakte Hij eens en voor altijd een einde aan je zondige levensstijl in het verleden. Hij heeft eens en voor altijd al je zonden in het verleden, in het heden en in de toekomst vergeven (Psalm 103:3; Hebreëen 10:17-18)! Door je eenheid (verbondenheid) met Jezus Christus ben je eens en voor altijd afgesneden van de schuld, schande, macht, slavernij, veroordeling en straf (verdoemenis) van de zonde (Romeinen 8:1)! Niemand en niets kan je scheiden van Gods liefde voor je in Jezus Christus (Johannes 10:28; Romeinen 8:39)! Niemand en niets kan je scheiden van leven voor God!

<sup>1</sup> De onvoltooid tegenwoordige tijd van de werkwoorden vereist de volgende vertaling: "Niemand die *doorgaat* in Hem (d.w.z. Christus) te leven *blijft doorgaan met zondigen*. Niemand die *doorgaat met zondigen* heeft Hem gezien of gekend. ... Niemand die uit God geboren is zal *doorgaan met zondigen*, omdat Gods zaad in hem blijft; hij *kan niet doorgaan met zondigen*, omdat hij uit God geboren is."

Vers 11. Je gelooft dat je geestelijke dood m.b.t. de zonde en je geestelijke opstanding m.b.t. het eeuwige leven een enkel gebeurtenis in de geschiedenis van je leven is. Je 'dood-zijn voor de zonde' is nu een permanente staat (positie)! Het kan niet meer van je weggenomen worden (Kolossenzen 3:1-4)! Je bent nu in de positie waarin je het nieuwe leven kan en zal leven en daarom wil je ook dit nieuwe leven uitleven!

Zelfs al val je in een bepaalde zonde (je doet iets wat Gods doel mist), dan heb je Jezus Christus als je Vertegenwoordiger bij God de Vader in de hemel (1 Johannes 2:1-2) en je zult niet in de zonde blijven liggen (1 Johannes 3:6-9)! Je zult weer opstaan en doorgaan met het nieuwe leven uit te leven. "De rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op" (Spreuken 24:16). Op deze manier laat je niet toe dat de zonde in je sterfelijke lichaam blijft regeren om zondige begeerten te gehoorzamen (vers 12).

### C. HEILIGING IS HET NIEUWE LEVEN UITLEVEN

#### 1. Leven voor God betekent strijden tegen de zonde

Vers 12: Omdat Jezus Christus je al vrijgemaakt heeft van de macht en de slavernij aan de zonde, laat je niet langer toe dat de zonde in je leven het voor het zeggen heeft. Je kunt nu het nieuwe leven dat God voor je bedoeld heeft uitleven. Daarom wijdt je jezelf toe dat nieuwe leven uit te leven.

Dit betekent niet dat de macht van de zonde al van je lichaam weggenomen is. Zo lang je in het tegenwoordige zwakke en sterfelijke lichaam woont zul je de sterke tegenstand en aanslagen van de zonde tegen je ervaren. Zo lang je nog in je tegenwoordige lichaam woont zul je tegen de begeerten van de inwonende zonde moeten vechten (Romeinen 8:12-14; Galaten 5:16-18; 1 Petrus 2:11) (*Lees Romeinen 7:14-26*).

Hoewel je soms toelaat dat een bepaalde zonde de overmacht in je leven krijgt (1 Johannes 1:8 – 2:2), moet je tegen de zonde blijven vechten en moet je de zonde overwinnen (Romeinen 8:13). Hoe langer en hoe meer je tegen de zonde strijdt, hoe meer overwinningen je behaalt! Je gaat ervaren dat je steeds meer geheiligd wordt!

Alleen bij je dood zul je Jezus Christus zien en volkomen geheiligd en volmaakt verlost zijn wat je geest betreft (1 Johannes 3:1-3). En alleen bij de wederkomst van Christus zal ook je lichaam volkomen geheiligd zijn (Filippenzen 3:21; 1 Korintiërs 15:26)!

#### 2. Leven voor God betekent een instrument van gerechtigheid te zijn

Vers 13: Stel alle ledematen van je lichaam (je ogen, oren, mond, handen en voeten) en elk aspect van je geest (je vermogen met God om te gaan, je geweten, intuïtie, denken, wil, emoties en creativiteit) in dienst van God als werktuigen van de gerechtigheid dat leidt tot heiliging (Romeinen 6:13,19).

#### 3. Leven voor God betekent leven onder de genade

Vers 14-15: Juridisch sta je niet langer onder Gods wet (Gods rechtvaardige vereisten of rechtseis). Je staat niet langer onder Gods vloek. Je staat onder Gods onverdiende genade dat leidt tot het ontvangen van Gods zegen. Je hebt al de Heilige Geest ontvangen (Galaten 3:10-14) en Hij heerst nu in je hart (geest), lichaam en leven ten einde de vrucht van de Geest te produceren (Galaten 5:22-23).

Ter bemoediging van je strijd tegen de zonde, mag je weten dat de zonde niet langer heerschappij over je hebt. De macht van de zonde is niet langer een meester (heer) die je tot een slaaf maakt. Je kunt zondige gedachten, woorden, daden en gewoonten overwinnen. Je kunt verzoeken weerstaan (1 Korintiërs 10:13) en je kunt de duivel weerstaan (Jakobus 4:7-8).

De woorden 'niet onder de wet' betekenen niet dat je de vrijheid gekregen hebt om de morele wet van God (de Tien Geboden) te overtreden. Je mag ook niet door gaan met zondigen omdat je denkt dat Gods genade al je zonden steeds weer zal vergeven (Romeinen 6:1). As je opzettelijk doorgaat met zondigen, kan het bewijzen dat je nog niet wedergeboren bent (Hebreeëen 10:26-31). Een wedergeboren christen wil, kan en zal het nieuwe en heilige leven uitleven!

#### 4. Leven voor God betekent God gehoorzamen

Vers 16: De situatie van de mens wordt uitgebeeld door de relatie van een heer en zijn slaaf. Ieder mens op aarde heeft een heer en is een slaaf. Geen enkel mens is 'onafhankelijk' of 'vrij' (te doen wat hij wil)! Onthoud dat toen Israël geen koning had, iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen (Rechters 21:25). Elk mens heeft of de zonde of God in Christus als zijn meester (heer). De niet-christen (ongelovige mens) gehoorzaamt als een slaaf zijn meester 'de zonde'. Hij kan niet anders! Maar de christen (de gelovige) gehoorzaamt als een slaaf zijn Heer, Jezus Christus. Hij kan en wil niet anders!

Slavernij (gehoorzaamheid) aan de zonde leidt tot de eeuwige dood, maar slavernij (gehoorzaamheid) aan Jezus Christus leidt tot het eeuwige leven. Echte 'slavernij' is de toestand van gescheiden zijn van Jezus Christus en echte vrijheid is de toestand van gebonden zijn aan Jezus Christus (Johannes 8:31-36). Vraag jezelf daarom af: "Is de zonde of Jezus Christus mijn meester (heer)?"