

Dag 1 Psalm 32:1-9.
God leidt de mens die Hij vergeven heeft

1 Van David, een kunstig lied.

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. *2* Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. *4* Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela

5 Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekde mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken.

7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

8 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. *9* Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.'

Dag 2 Psalm 119:97-105. God leidt de mens die zijn Woord liefheeft

97 Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.

98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden.

99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen, *100* ik heb meer inzicht dan ouderen, want uw regels volg ik op.

101 Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan uw woord, *102* van uw voorschriften wijk ik niet af, u bent het die mij onderricht.

103 Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. *104* Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Dag 3 Psalm 143:7-10.
God leidt je door je stille tijd – door je gebed en je dagelijks lezen uit de Bijbel

7 HEER, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen, ik word als wie afgedaald is in het graf.

8 Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

9 Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij u zoek ik bescherming.

10 Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.

Dag 4 2 Timoteüs 3:14-17.
Gods leiding door zijn Geest is nooit in strijd met zijn leiding door zijn Woord (de Bijbel)
(zie ook Efeziërs 6:17)

14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren *15* en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. *16* Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugzaam leven, *17* zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Dag 5^{BS} Jeremia 23:16-32.
God leidt niet door ieder profet, visioen of droom, maar door zijn Woord

16 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER.

17 Tegen hen die mij minachten durven ze te zeggen: "De HEER zegt dat het jullie goed zal gaan." En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden zeggen ze: "Nee, onheil blijft je bespaard." *18* Wie het raadsbesluit van de HEER kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen.

19 De HEER zendt een woedende wind, een razende storm treft de verdorvenen. *20* Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen. *21* Ik heb die profeten niet gezonden, toch rennen zij of zij mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij of zij profeten waren. *22* Hadden ze mijn raadsbesluit vernomen, dan hadden ze mijn volk mijn woorden laten horen, het opgeroepen zijn verdorven levenswandel op te geven, te breken met zijn kwalijke praktijken.

23 Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. *24* Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

25 Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: "Een droom! Ik heb een droom gehad!" *26* Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? *27* Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? *28* Een profet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer.

29 Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER.

Is mijn woord niet als een vuur,

als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.

30 Ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, ik zal ze straffen, die profeten die elkaar napraten *31* en steeds zo zelfverzekerd "spreekt de HEER" roepen; *32* ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, die profeten die misleidende dromen profeteren en mijn volk met hun leugens en aanmatigende praatjes bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER.

Dag 6 Jesaja 30:1-5 en 9-22.

God leidt de opstandige mens niet, maar wel de mens die op God wacht

1 Wee jullie, koppige kinderen – spreek de HEER –, die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; **2** die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte. **3** De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. **4** Al gaan jullie leiders naar Soan, al komen jullie gezanten tot in Chanes, **5** ze bereiken er helemaal niets, want dat volk heeft niets te bieden. Het brengt hun geen hulp of voordeel, maar slechts schande, spot en hoon.

9 Onhandelbaar volk, kinderen vol bedrog, die niet willen luisteren naar het onderricht van de HEER. **10** Tegen de zieners zeggen zij: 'Voor ons geen visioenen!' en tegen de schouwers: 'Schouw niet naar waarheid. Spreek leugens tegen ons en valse profetieën. **11** Verlaat de juiste weg, wijk af van het rechte spoor. Val ons niet lastig met de Heilige van Israël.' **12** Daarom – dit zegt de Heilige van Israël: Omdat jullie die woorden hebben verworpen en alles verwachtten van geweld en bedrog, **13** zal dit kwaad in jullie doorwerken als een steeds bredere bres in een hoge muur, die dan opeens, in een oogwenk, instort **14** en breekt als de kruik van een pottenbakker, die zo meedogenloos wordt verbrijzeld dat er geen scherf meer over is waarmee vuur uit de haard gehaald of water uit een vat geschept kan worden. **15** Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: 'In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.' Maar jullie wilden niet.

16 Jullie zeiden: 'Nee! Te paard vluchten we weg!' – Vluchten zúl je! 'Wij gaan er razendsnel vandoor!' – Razendsnel word je ingehaald.

17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel. **18** En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. **20** De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, **21** met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.'

22 Dan zullen jullie je met zilver overtrokken beelden en je vergulde godenbeelden als onrein beschouwen. 'Eruit!' zul je tegen ze zeggen, zoals je een vrouw wegstuurt die ongesteld is.

Dag 7 Spreuken 1:20-33.

God geeft je geen nieuwe leiding zolang je zijn vorige leiding veronachtzaamt

20 Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem,

21 ze laat zich horen bij de poorten, te midden van alle rumoer roept ze uit:

22 'Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis?

23 Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

24 Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.

25 Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping heb je genegeerd.

26 Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende,

27 wanneer ellende op je afkomt als een storm, ongeluk als een onweer over je losbarst, leed en nood je treffen.

28 Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet, je zult me zoeken, maar je vindt me niet.

29 Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de HEER.

30 Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen.

31 Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen, je daden liggen je zwaar op de maag.

32 Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.

33 Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.'

Dag 8 Rechters 6:11-21 en 36-40.
God leidt Gideon eerst door te spreken en bevestigt het dan met een teken die hij vraagt

11 Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers.
12 De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: 'De HEER zij met je, dappere krijgsman.'
13 'Mag ik u vragen,' antwoordde Gideon, 'als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!'
14 Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: 'Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.'
15 'Mag ik u vragen,' antwoordde Gideon, 'hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.'
16 De HEER antwoordde: 'Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.'
17 Toen zei Gideon: 'Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.'
18 Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.'
19 'Goed,' antwoordde de HEER, 'ik blijf hier totdat je terugkomt.'
19 Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedesemd brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan.
20 De engel van God zei tegen hem: 'Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.'
21 Gideon deed wat hem gevraagd was.
21 Toen raakte de engel van de HEER met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER verdwenen.
36 Toen zei Gideon tegen God: 'Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd.'
37 Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden.'
38 En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol.
39 Toen zei Gideon tegen God: 'U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw.'
40 Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw.

Dag 9 Deuteronomium 18:9-22.
God leidt nooit door occulte middelen, maar door zijn Profeet (enkelvoud: Handelingen 3:22 HSV)

9 Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.
10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, **11** bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.
12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u.
13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.
14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.
15 Hij zal in uw midden profeten laten op

staan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.
16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 'Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.'
17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd: 'Zij hebben goed gesproken.'
18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.
19 Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen.
20 Maar als een profeet de euvelen moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.'
21 Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt?
22 Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.

22 Want Mozes heeft tegen de vaders gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

Dag 10 Jesaja 8:11-20.
God leidt niet door de geesten van doden, maar door zijn Woord

11 Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: **12** 'Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.'
13 Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats.
14 Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken.
15 Velen zullen struikelen, ze komen ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen.
16 Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.'
17 Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel hij zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op hem gevestigd.
18 Ik ben, met de kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de HEER van de hemelse machten, die op de Sion woont.
19 Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? –, **20** ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is.

Denk na over Matteüs 6:13.

13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad

“Leidt mij niet in verzoeking”, zie les 32, ‘Zekerheid van overwinning’.

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4)

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.