

STILLE TIJD

Thema: Strijd voeren door voorbede

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1^{BS} Lucas 11:1-13.

“Heer, leer ons bidden”.

Dag 2 2 Tessalonicenzen 3:1-5.

Bid voor de snelle uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Dag 3 Kolossenzen 1:9-12.

Bid voor de groei van andere christenen.

Dag 4 Matteüs 9:35-38.

Bid voor meer arbeiders in Gods Koninkrijk.

Dag 5 Kolossenzen 4:2-4.

Bid voor open deuren om Gods Woord te verkondigen.

Dag 6 Efeziërs 6:19-20.

Bid dat arbeiders met de juiste woorden Gods Woord vrijmoedig mogen verkondigen.

Dag 7 1 Timoteüs 2:1-6.

Bid voor regeerders en leiders.

Dag 8 Jakobus 5:14-18.

Bid voor zieken.

Dag 9 Lucas 6:27-33.

Bid voor de vijanden van christenen.

Dag 10 Efeziërs 3:14-21.

Bid voor de versterking van christenen.

Denk na over 1 Samuel 12:23.

Soms is niet bidden zondigen.

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Strijd voeren door voorbede

Lees studie 39 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De gelijkenis van de onwillige vriend

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Lucas 11:1-13**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

VOORBEDE

Kolossenzen 4:12b

In al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.

Kolossenzen 4:12b (NBV)

39. Strijd voeren door voorbede

Voorbede doen is voor andere mensen bidden tot God. In deze studie leren we aan de hand van de Bijbel:

**WAAROM we voorbede behoren te doen,
voor WIE we voorbede behoren te doen,
WAT we in voorbede kunnen bidden en
HOE we voorbede kunnen doen.**

A. Motivatie: de gelijkenis van de volhardende weduwe

1. De gelijkenis

In Lucas 17:20-37 vertelt Jezus over de moeilijke tijd die gaat komen vlak voor zijn terugkomst. In plaats van moedeloos te worden leert Hij in Lucas 18:1-8 “een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven”.

In het verhaal was ‘de onrechtvaardige rechter’ tegen God en mensen gekeerd. Hij dacht alleen aan zichzelf en had geen liefde voor het recht en geen medelijden met de verdrukten. ‘De weduwe’ vertegenwoordigt een hulpeloos verdrukt mens. Iemand had haar een groot onrecht aangedaan. Misschien heeft hij wat van haar gestolen of hield hij geld achter dat hij aan haar verschuldigd was. Zij legde de zaak voor aan de onrechtvaardige rechter, hopenoeg recht te krijgen, maar de rechter deed een lange tijd niets! De weduwe gaf het niet op en bleef naar de rechter gaan om haar zaak te bepleiten. Uiteindelijk was de onrechtvaardige rechter haar gezeur zat. Waarschijnlijk kende hij haar zaak en wist dat zij gelijk had. Hij wist ook dat zij te arm was om hem om te kopen en dat zij ook geen politieke invloed op hem kon uitoefenen in de stad. Wat hem uiteindelijk overreedde te handelen was de volharding van de weduwe. Hij zei tegen zichzelf, “Ook al heb ik geen onzorg voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat zij mij last bezorgt. Anders blijf je eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.”

Toen leerde Jezus de les van de gelijkenis. Als een onrechtvaardige rechter bewogen kan worden te doen wat recht is door het aanhoudende pleitten van een weduwe, hoeveel duizenden malen meer zal God, de Rechtvaardige Rechter, doen wat recht is voor de christenen omdat zij dag en nacht tot hem roepen? Zal God de christenen lang laten wachten? Jezus leert dat de Rechtvaardige Rechter de christenen spoedig recht zal verschaffen!

Jezus eindigt zijn gelijkenis met de vraag: “Als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde?” Deze vraag roept om zelfonderzoek. Het gaat hier niet om het geloof dat mensen redt, maar om het geloof dat volhardend gebed en voorbede zeker verhoord zal worden!

2. De moeilijkheid en voorrecht van voorbede

Ook de gelijkenis van de vriend midden in de nacht (Lucas 11:5-8) leert dat voorbede niet gemakkelijk is. Er

zijn redenen waarom voorbede moeite kost. We moeten dergelijke moeilijkheden ook verwachten; en alleen door aanhoudende volharding kunnen worden overwonnen.

a. De oorzaak van de moeite in voorbede die wij ervaren kan aan de zijde van de voorbidder op aarde liggen.

Jezus kende geen voorbeeld van een rechtvaardige rechter en ook niet een voorbeeld van een volkomen onzelfzuchtige vriend. Daarom gebruikt Hij illustraties van een onrechtvaardige rechter en een onwillige vriend! In de gelijkenissen is de rechter onrechtvaardig en de vriend onwillig. Maar in onze voorbede ligt de moeite meestal aan onze zijde. In Jesaja 59:1-2 vormen onze zonden die niet beleden of verzoend zijn het obstakel. Niettemin zal God veel sneller handelen dan een onrechtvaardige rechter en meer gewillig aan ons alle goede dingen geven dan een aardse vader. Aanhoudend gebed is niet nodig om God gewillig te maken, maar is nodig om ons te oefenen in geloof en in volharding! Deze voorbeelden in de gelijkenissen moeten ons aansporen te geloven dat volhardend gebed elk hindernis tussen ons en God kan overwinnen!

b. De oorzaak van de moeite in voorbede die wij ervaren kan ook aan de zijde van God in de hemel liggen.

Maar onze moeite met voorbede wordt gelijk ook Gods moeite met antwoorden, omdat zijn wijsheid, rechtvaardigheid en liefde niets aan ons zal geven wat ons zou kunnen schaden als wij zijn antwoord te gauw en te gemakkelijk zouden ontvangen. De zonden in ons eigen leven en de zonden in de levens van anderen weerhouden God ervan onmiddellijk te geven wat we vragen. Zonde maakt gebed en voorbede tot een reële geestelijke strijd.

c. De oorzaak van de ondervonden moeite in voorbede die wij ervaren kan ook aan de zijde van de machten van de satan liggen.

Er zijn namelijk boze geesten in de lucht en heersers op de aarde die maar al te graag de voorbeden van christenen willen verhinderen en doen mislukken. De geestelijke strijd is tegen hen gericht (Efeziërs 6:12; Daniël 10:12-13) en zij moeten eerst overwonnen worden.

d. De moeite in onze voorbede wordt overwonnen wanneer God ons overwint.

Onze overgave en gehoorzaamheid aan Gods wil geeft ons geloof en ervaring dat God handelt en gebeden verhoort. We gaan steeds beter zien dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken (Efeziërs 3:20). Een ding is zeker: zijn volmaakte wil zal uiteindelijk gebeuren (Jesaja 14:24,27). En onze voorbede sluit aan bij deze overtuiging (Lucas 22:42)!

B. Voor wie mag je bidden?

De Bijbel leert ons dat we mogen bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk (Matteüs 6:10), voor mensen die ons slecht behandelen (Lucas 6:28), voor alle mensen en in het bijzonder voor mensen in overheidsdienst of mensen in een leidinggevende positie (1 Timoteüs 2:1-2) en voor mensen die wij zien zondigen (1 Johannes 5:16).

C. Voor wat zou je kunnen bidden?

1. Bidden voor Gods Koninkrijk en dat Gods wil geschiede

In Matteüs 6:9-10 leert Jezus: “Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden, laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.”

Bid dat mensen God Zelf mogen leren kennen en verheerlijken. Bid dat God enerzijds als Koning in hun hart en leven en anderzijds in de gebeurtenissen in de wereld als Koning zal heersen. Bid dat mensen Gods wil, zoals God die in de Bijbel aan ons bekend gemaakt heeft, zullen doen. We mogen ook bidden dat Gods niet geopenbaarde wil zal gebeuren (zie Deuteronomium 29:28; Lucas 22:42; Romeinen 8:28).

2. Bidden voor bescherming en heiliging

In Johannes 17:15-21 bidt Jezus: “Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.”

Bid dat God zijn mensen zal beschermen tegen de duivel en de zondige wereld. Bid dat God mensen zal ‘heiligen’ d.w.z. zal afzonderen van wat verkeerd is en zal toewijden aan wat recht is – dus dat God mensen zal veranderen door de waarheid uit zijn Woord. En bid dat de christenen overal in de wereld eensgezind met elkaar zullen leven en werken

3. Bidden voor kennis, gedrag, vrucht, groei en kracht

In Kolossenzen 1:9-12 schrijft Paulus waarvoor hij bidt: “Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.”

In dit bijbelgedeelte lees je dat Paulus ‘bidt’ en ‘vraagt’. ‘Bidden’ is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten gebeden: gebedsverzoeken, voorbeden, dankzeggingen, lofprijzingen enz. ‘Vragen’ is specifieke verzoeken doen, zoals de volgende:

a. Kennis, wijsheid, inzicht.

Vraag dat mensen met de ware kennis van Gods wil gevuld mogen worden door het ontvangen van wijsheid en geestelijke inzicht. ‘Kennis’ is de waarheid weten over God, geleerd uit een persoonlijk en vertrouwelijk kennen van en omgaan met God.

‘Wijsheid’ is het vermogen te weten wat de beste middelen zijn om de hoogste doelen te bereiken. Het is kennis, die je hebt opgedaan door praktische ervaring, om op de juiste tijd en op de juiste manier dingen te zeggen en te doen. ‘Inzicht’ is het vermogen om snel mensen en zaken te kunnen doorgronden. Het is het vermogen om grondige afwegingen te kunnen maken, voordat je tot de juiste actie overgaat.

b. Gedrag.

Vraag dat mensen zich zullen gedragen op een manier die God eer brengt, d.w.z. zich zullen gedragen zoals God dat van hen verwacht.

c. Motivatie.

Vraag dat mensen in alles wat zij denken, zeggen en doen doelbewust streven om God blij te maken met hoe zij leven.

d. Vrucht dragen.

Vraag dat mensen in alle goede dingen die ze doen vrucht mogen dragen. Vraag dat zij in hun gezin, vriendenkring, baan, kerk en buurt goede invloed mogen hebben – invloed voor Gods Koninkrijk.

e. Groei.

Vraag dat mensen zullen groeien in de ware kennis van God. Vraag dat ze God (voor de eerste keer) mogen leren kennen en daarna God steeds beter mogen leren kennen.

f. Kracht.

Vraag dat mensen kracht en moed van God mogen ontvangen om te volharden en geduldig te zijn.

‘Volharden’ is het onophoudelijk doorgaan met je Godgegeven taak ondanks moeilijke omstandigheden.

‘Geduld’ is het weigeren toe te geven aan je irritatie of boosheid tegenover mensen, die je tegenwerken of verdrukken in je taak.

4. Bidden voor Gods arbeiders

In Kolossenzen 4:2-4 schrijft Paulus: “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.”

Paulus spoort ons aan om te volharden in het gebed, om te blijven letten op de noden en behoeften van mensen, om niet te vergeten God te danken voor wat Hij doet. Hij spoort ons ook aan om vooral het volgende te bidden voor Gods arbeiders:

- Bid dat God aan deze arbeiders gelegenheden zal geven om zijn Woord te verkondigen en te onderwijzen, zelfs al zitten ze in moeilijke omstandigheden (zoals Paulus hier in de gevangenis).
- Bid dat zij Gods Woord met moed, genade en wijsheid duidelijk mogen uitleggen.

5. Bidden voor koningen, leiders en alle andere mensen

In 1 Timoteüs 2:1-4 leert Paulus: “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.”

Paulus spoort ons aan voor alle mensen te bidden en God te danken voor de antwoorden.

- Bid voor ‘alle’ mensen. Dat houdt in dat je bidt voor mensen zonder onderscheid te maken in afkomst, nationaliteit of sociale status.
- Bid vooral voor mensen, die in de overheid zitten en voor mensen in een belangrijke leidinggevende positie. Bid dat zij niets zullen doen dat de voortgang van het evangelie en het Koninkrijk van God zullen verhinderen. Het doel van zulke gebeden is dat gelovigen rustig en ongestoord, in alle vroomheid en waardigheid mogen leven.
‘Rustig en ongestoord leven’ heeft twee betekenissen. Het is leven zonder oorlog of verdrukking en het is leven zonder innerlijke verwarring of conflicten.
‘In alle vroomheid leven’ is zuiver leven wat betreft gedrag en houding tegenover God.
‘In alle waardigheid leven’ is goed leven tegenover andere mensen.
- Bid voor mensen die nog niet geloven in Jezus Christus, dat zij behouden mogen worden en tot erkenning van de waarheid mogen komen.

D. Gebruik een gebedslijst om je voorbeden op te schrijven

1. Bestaande gebedslijsten

Gebruik bestaande gebedslijsten zoals die van Open Doors. Elke dag van de maand kun je bidden voor mensen van de vervolgd en verdrukte Kerk in de wereld.

2. Hoe maak je een gebedslijst?

Gebruik een bladzij om je gebedspunten op te schrijven. Verdeel het in twee kolommen. In de eerste kolom schrijf je telkens een specifiek gebedsverzoek met datum. In de tweede kolom schrijf je de gebedsverhoringen met datum.

3. Je gebedsverzoeken

Je gebedsverzoeken kunnen te maken hebben met mensen, gebeurtenissen, activiteiten, omstandigheden, problemen, enz. Schrijf de naam van de persoon en wat je specifiek wilt bidden op. Het doel van het opschrijven is dat je niet vergeet voor iemand of iets te bidden. Je zult meer gericht en concreet kunnen bidden en met een grotere concentratie. Je kunt ook beter zien wanneer en hoe God jouw gebeden beantwoordt.

4. God luistert altijd naar alle gebeden van zijn kinderen!

God luistert *altijd* naar *al* de oprechte gebeden van *al* zijn kinderen. Maar God heeft het recht en de soevereine macht om gebeden te beantwoorden zoals Hij denkt wat het beste is.

Sommige gebeden zal Hij direct antwoorden. Soms geeft Hij je nog veel meer dan je gevraagd hebt. “Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de Kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in eeuwigheid. Amen” (Efeziërs 3:20-21)!

Sommige gebeden worden pas na een lange tijd beantwoord, of op een heel andere manier beantwoord dan je verwacht. En sommige gebeden worden niet beantwoord, omdat God toch een ander en beter plan heeft, zelfs al begrijpen wij dat niet altijd.

Het doel van het opschrijven van de antwoorden op je gebeden is dat je God voor specifieke antwoorden en inzichten kan en zal danken. Zo zie je Gods betrokkenheid in de levens van mensen beter. En je eigen geloof in God groeit erdoor.

5. Bewaar je gebedslijst op een praktische plek

Bewaar je gebedslijst achter in je Bijbel of in je map – in elk geval op een plaats waar je deze lijst elke dag ziet en kan gebruiken.

6. Meerdere gebedslijsten?

Sommige mensen, die veel bidden, maken een apart lijstje voor elke groep van mensen. Ze hebben een lijstje voor hun eigen noden en behoeften; een lijstje voor familieleden; een lijstje voor vrienden en collega’s; een lijstje voor gemeenteleden; een lijstje voor mensen in hun bediening; een lijstje voor mensen in de overheid en een lijstje voor mensen in de zending.

E. Hoe kun je praktisch en effectief leren bidden?

1. Leef rechtvaardig

Doe wat juist en zuiver is in Gods ogen. Heb de juiste prioriteiten. In Jakobus 5:16b staat: “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Handelingen 6:4,7 toont dat het werkt: De apostelen hadden zich gewijd aan het gebed en het had de volgende uitwerking: “Het Woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.”

2. Leef strijdvaardig

In de gelijkenis van de onwillige vriend in Lucas 11:1-13 leert Jezus ons dat voorbede tijd en strijd kost!

3. Praktische tips

- Bid op vaste tijden – vroeg in de morgen, of na je stille tijd, of terwijl je reist, of op een speciale tijd.
- Een gebedspartner of gebedsgroep is een geweldige stimulans om geregeld te bidden!

