

De gaven van de Heilige Geest en onze taken

DeltaCursus

Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16)

29

STILLE TIJD

Thema: De gaven van de Heilige Geest en onze taken

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1 1 Korintiërs 12:4-11.
Verscheidenheid van gaven van de Geest (zie ook vers 28-31).

Dag 2 Efeziërs 4:7-13.
De gaven die de gemeente toerusten.

Dag 3^{BS} 1 Korintiërs 12:12-31.
Verscheidenheid van taken.

Dag 4^{BS} 1 Korintiërs 13:1-13.
De manier voor het gebruik van de gaven.

Dag 5 Galaten 6:1-5.
De taak om iemand weer op de rechte pad te brengen.

Dag 6 1 Timoteüs 4:1-7.
De taak om de juiste leer te bevorderen.

Dag 7 2 Timoteüs 2:1-7.
De taak van een soldaat, atleet of hardwerkende boer.

Dag 8 Hebreëen 13:1-3.
De taak om vervolgte christenen niet te vergeten (zie ook Hebreëen 10:33-34).

Dag 9 1 Korintiërs 14:1-25.
Bij uiting van gaven is communicatie van een duidelijke boodschap belangrijk.

Dag 10 1 Korintiërs 14:26-40.
Orde in de bijeenkomsten van de gemeente is belangrijk.

- Denk na over Johannes 17:4.
Bid dat jij de Heer mag verheerlijken door je taak te volbrengen, die hij je te doen gegeven heeft.
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: De gaven van de Heilige Geest

Lees studie 29 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: Eenheid in verscheidenheid

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **1 Korintiërs 12:12-13:8**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

MIJN TAAK

Kolossenzen 4:17

En zeg tegen Archippus:
'Let erop dat u de taak
die u van de Heer hebt ontvangen,
ook vervult'.

Kolossenzen 4:17 (NBV)

29. De gaven van de Heilige Geest

A. Wat is een gave van de Geest?

- 1. Een gave van de Geest (genadegave, geestesgave) is:**
 - a. een *bijzondere bekwaamheid of functie* die God, door zijn genade, aan een christen geeft (1 Petrus 4:10; 1 Korintiërs 12:4-7,11). Deze bekwaamheid of functie is een gewone of bijzondere werking van de Heilige Geest in een christen. Het is dus niet het resultaat van je eigen vaardigheden of talenten.
 - b. een *openbaring van Gods kracht, wijsheid, kennis, enz.* die door een christen tot uiting komt in verschillende bedieningen en werkingen (dat zijn: effecten of resultaten).
 - c. altijd *beperkt in omvang*. Christus geeft de gave(n) in kleinere of grotere mate aan de christen (Efeziërs 4:7) en niemand krijgt alle geestesgaven of alles wat een bepaalde geestesgave maar kan inhouden (1 Korintiërs 12:29-30).

2. De geestesgaven genoemd in het Nieuwe Testament

➤ Lees Romeinen 12:4-8, 1 Korintiërs 7:1,7; 12:7-10,28-30; 14:6,26; Efeziërs 4:11; 1 Petrus 4:10-11.

Het Nieuwe Testament geeft een opsomming van ongeveer 24 verschillende geestesgaven en geestelijke functies, maar er zijn er meer. Deze zijn: profetie en profeten, dienen, onderwijzen (als handeling), onderricht (als inhoud) en leraars, bemoedigen, noden lenigen of geven, leiding geven, barmhartigheid bewijzen, onthouding, woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, gaven van genezingen, werking van krachten, onderscheid van geesten, verscheidenheid van tongen (talen), vertolken van tongen (talen), apostelen, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, openbaring, psalmen, evangelisten, herders en spreken. Een aantal van deze geestesgaven is dus niet alleen een geestelijke bekwaamheid, maar ook een geestelijke functie (ambt¹) of een bediening (taak), bijvoorbeeld apostel, profeet of leraar.

3. Het doel van de geestesgaven

Het doel van de geestesgaven is niet om er zelf beter van te worden, maar om ze juist te gebruiken voor het welzijn van andere mensen. Ze zijn bedoeld om elkaar als gelovigen te dienen (1 Petrus 4:10), de Gemeente (Kerk) op te bouwen (1 Korintiërs 12:7; 14:12), andere christenen toe te rusten, zodat ook zij leren dienen (Efeziërs 4:11-12), en

¹Een 'ambt' staat voor 'ambacht': een openbare bediening of taak waarin je door Christus en de oudsten van de gemeente geroepen en benoemd wordt en bevoegd bent uit te voeren (bv. oudste, zendeling, prediker, evangelist, herder, leraar, diaken, kringleider, jeugdleider, enz.). De ambten zijn niet noodzakelijk de leiders (de oudsten).

uiteindelijk God in alle dingen te verheerlijken (1 Petrus 4:11)!

Elkaar dienen met de specifieke gave(n) van de Heilige Geest is een andere manier om elkaar lief te hebben! Het dienstbetoon of de gave van elke christen vult dat van de ander aan en zo wordt de Gemeente van Christus opgebouwd.

4. Geestesgaven worden door God gegeven

God bepaalt welke specifieke geestesgaven en functies Hij geeft en aan wie Hij ze geeft (1 Korintiërs 12:11,18,28; Efeziërs 4:7; Hebreëën 2:4; 1 Petrus 4:10). Hij geeft ze niet aan iedereen, maar Hij zorgt er wel voor dat elke christen een eigen plekje in het Lichaam van Christus krijgt. Hoewel Hij christenen (maar niet elke christen) specifieke geestesgaven of functies geeft, moet iedereen liefhebben! En hoewel Hij christenen (maar niet elke christen) hun specifieke bediening geeft, moet iedereen dienen!

5. Genade en liefde zijn belangrijker dan de geestesgaven!

Aan iedere christen geeft God zijn *genade* die in bepaalde mate een buitengewone uitwerking heeft in hun leven. Bijvoorbeeld, de een ontvangt misschien de vaardigheid om hard te werken (1 Korintiërs 15:10) en een ander om vol te houden in moeilijke omstandigheden (2 Korintiërs 12:9). De liefde is een gave van de Heilige Geest die ook aan iedere christen afzonderlijk gegeven wordt (Romeinen 5:5). De liefde maakt mensen tot Gods volk en leert hen te leven tot eer van God en tot welzijn van anderen. Maar God geeft niet aan iedere christen *geestesgaven*. Daarom zegt Paulus dat de uitwerkingen van de genade en de liefde in je leven belangrijker zijn dan het hebben van specifieke geestesgaven.

B. Hoe ontdek je je geestesgave(n)?

Hoe ontdek je of God je een specifieke geestesgave(n) of een meer algemene bekwaamheid of functie gegeven heeft?

1. Door bijbelstudie en gebed

Maak je eigen wat de Bijbel leert over de genade en de specifieke geestesgaven, hun kenmerken en functies.

2. Door dienstbaar te zijn in de gemeente

Bied je diensten aan bij verschillende werkzaamheden, zoals kinderwerk, jeugdwerk, hulp aan mensen in nood of hulpbehoevenden, bemoediging van ontmoedigden, evangelisatie, enz. Als God je een specifieke geestesgave heeft gegeven, zal het alleen zichtbaar worden als je anderen dient en de Gemeente opbouwt. God geeft geen geestesgaven als een versiering om over op te scheppen maar als een bekwaamheid die je in staat stelt dienstbaar te zijn aan anderen. Een christen die zich niet dienstbaar opstelt, kan er niet achter komen of God hem een specifieke geestesgave gegeven heeft of niet.

3. Door vooral naar je functioneren te kijken en niet primair naar je aanleg

Een geestesgave is een bekwaamheid die jou ertoe aanzet dienstbaar te zijn op het gebied van die gave. Dit merk je doordat je het *verlangen* hebt of krijgt om op dat gebied dienstbaar te zijn. Omdat je geestesgave(n) bedoeld zijn om anderen te dienen en op te bouwen, is het *effect* van je dienst(en) op anderen een goede aanwijzing voor je gave(n). Vraag jezelf af: “Wat vinden andere christenen van mijn inspanningen?” “Voor wat voor werk vragen anderen me vaak?” “Waarvan vinden zij dat ik er goed in ben?” “Van welke dingen die ik gedaan heb, zeiden ze dat ze erdoor geholpen werden?” Vraag jezelf vervolgens af: “Wat vind ik zelf van mijn functioneren?” “Waar geniet ik van?” “Welke dingen doe ik goed?” “Welke dingen doe ik die anderen opbouwen?”

Voor het ontdekken van je geestesgaven is nederigheid en geloof nodig: God geeft je jouw geestesgave(n) en dus moet je jezelf niet het bezit van gaven toe-eigenen die je niet hebt, of zgn. ‘hogere’ gaven of functies begeren dan God je in zijn genade gegeven heeft. Ook moet je de gaven niet weigeren te erkennen die God jou of anderen in zijn genade gegeven heeft.

C. Een selectief en kort overzicht van geestesgaven

1. Apostelen

De apostelen van de gemeenten zijn hedendaagse christenen die door de plaatselijke gemeente worden *uitgezonden* om een speciale taak uit te voeren, in het bijzonder de taak om andere gemeenten te stichten en op te bouwen (bv. zendelingen) (Handelingen 13:2-4; 14:4; 2 Korintiërs 8:23; Filippenzen 2:25).

Ze zijn niet gelijk aan *de apostelen van Christus*, die uniek waren en geen opvolgers hebben (Marcus 3:13-19)! De apostelen van Christus waren de instrumenten van Christus om het grootste deel van het Nieuwe Testament te openbaren. En zij waren de grondleggers van de wereldwijde Gemeente (Matteüs 16:18; Efeziërs 2:20).

2. Openbaring, profeten en profetie

Een openbaring (1 Korintiërs 14:6,26) is een nieuwe onthulling, in het bijzonder door gezichten of visioenen (zie 2 Korintiërs 12:1; Openbaring 1:1,10,12).

De gave van *‘profetie’* of *‘profeet’* (Romeinen 12:7) in deze tijd is de speciale bekwaamheid of functie om de bijbelse waarheden te verkondigen om zo individuele christenen op te bouwen, te bemoedigen en te troosten (1 Korintiërs 14:3; Handelingen 15:32) en of om de Gemeente op te bouwen (Efeziërs 4:11-12). Christenen met deze gave spreken en verkondigen openlijk op een door de Heilige Geest geïnspireerde wijze wat God al in de Bijbel geopenbaard heeft. Ze doen dit op een zeer overtuigende wijze, met verstaanbare woorden (1 Korintiërs 14:8) en met kracht (Handelingen 6:10; 1 Tessalonicenzen 1:5). Het profeteren kan ook bestaan uit het uitspreken van openbaringen over de gedachten, motieven, houding,

woorden en daden van mensen die verborgen zijn. Het doel van profetische woorden (prediking, onderwijs, raadgeving) is om zaken aan de luisteraar te openbaren, een niet-christen op te roepen tot bekering of een christen op te roepen iets in zijn leven te veranderen. De uitwerking van profetie is dat iemands zonden aan het licht komen (1 Korintiërs 14:24-25).

De profeten van nu zijn niet gelijk aan de profeten in het Oude Testament. Die waren uniek, spraken Gods gezaghebbende woorden en maakten zijn wil bekend, omdat die nog niet in de Bijbel opgeschreven waren.

3. Leraars en onderwijs

‘Leraar’ (1 Korintiërs 12:28) is een functie (ambt) in de gemeente (gebaseerd op een roeping) of een speciale bekwaamheid (gebaseerd op een bijzondere geestesgave). De leraar ontleent zijn kennis meestal aan de Bijbel, maar het is soms gebaseerd op een speciale gave, zoals een woord van wijsheid of een woord van kennis.

‘Onderwijs’ (Romeinen 12:7) is een handeling van onderricht geven of de speciale bekwaamheid om de waarheid van de Bijbel aan christenen door te geven. Hoewel christenen elkaar dienen te onderrichten (Matteüs 28:20; Kolossenzen 3:16) heeft niet ieder christen de gave van leraar of onderwijs ontvangen.

4. Evangelisten

‘Evangelist’ (Efeziërs 4:11) is een functie (ambt) in de gemeente of een speciale bekwaamheid. Evangelisten verkondigen de blijde boodschap van verlossing in Jezus Christus aan ongelovigen zo doeltreffend, dat mensen gered worden en het aantal christenen in de Gemeente toeneemt.

5. Herders

‘Herder’ (Efeziërs 4:11) is een functie (ambt) in de gemeente of een speciale bekwaamheid. Herders voeden, beschermen, verzorgen en leiden christenen naar geestelijke groei en welzijn. Ze zoeken naar de verlorenen en brengen de dwalenden terug. Ze geven zorg en liefdevolle aandacht aan de kleinen en zwakken.

6. Leiders en bestuurders

‘Leider’ (Romeinen 12:8) is een functie (ambt) in de gemeente of een speciale bekwaamheid. De leider leidt door voorop te lopen, richting aan te geven en het goede voorbeeld te geven. Dit is vooral de taak van de oudsten in de gemeente.

‘Bestuurder’ (1 Korintiërs 12:28) is een functie in de gemeente of een speciale bekwaamheid. De bestuurder leidt door met wijze woorden sturing te geven.

7. Dienen en helpen

‘Dienen’ (Romeinen 12:7) is een speciale bekwaamheid. Het kan ook de functie van een diaken in de gemeente zijn. Hij ziet en lenigt verschillende noden.

‘Helpen’ (1 Korintiërs 12:28) is een speciale bekwaamheid. Zo iemand verleent bijstand in allerlei taken.

8. Spreken: wijsheid, kennis, psalm en aansporing

'Een woord van wijsheid' (1 Korintiërs 12:8) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om mensen duidelijk te maken wat de beste middelen zijn om de hoogste doelstellingen te bereiken. Mensen met deze gave adviseren anderen hoe ze het beste kunnen leven naar Gods wil. 'Een woord van kennis' is het verlangen en de speciale bekwaamheid om de betekenis van verborgen of moeilijke dingen aan mensen duidelijk uit te leggen. Degenen die deze gave bezitten, onderscheiden of bepaalde kennis in overeenstemming is met de Bijbel of niet. 'Een psalm' (1 Korintiërs 14:26) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om tot anderen te spreken en Gods woord over te brengen door middel van gedichten, liederen en muziek.

'Een aanmoediging of aansporing' (Romeinen 12:8 HSV) ('troosten' in NBV, 'vermanen' in NBG) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om christenen te stimuleren om te doen of toe te passen wat de Bijbel zegt door middel van een publieke toespraak of een persoonlijk gesprek. Mensen met deze gave adviseren en begeleiden christenen op het gebied van persoonlijke groei en dienstbetoon. Ze laten zien hoe de lessen die de Bijbel leert moeten worden toegepast in je dagelijkse leven en je ontwikkeling.

9. Geven of bijdragen in noden

'Geven' (Romeinen 12:8) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om je bezittingen te gebruiken voor het hoogste goed van de mens en tot meerdere glorie van God. Mensen met deze gave richten zich in hun werk op het verkrijgen van bezit. Vervolgens geven ze hun bezit weg aan andere christenen (de gemeente, een christelijke organisatie, een bepaalde zendeling, enz.) om Gods Koninkrijk uit te breiden en op te bouwen.

10. Barmhartigheid bewijzen

'Barmhartigheid bewijzen' (Romeinen 12:8) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om je in te leven in de noden van anderen en hen te troosten en te helpen. Mensen met deze gave zijn vaak goede waarnemers en luisteraars. Ze vormen zich snel een beeld van de situatie, gedachten en gevoelens van mensen met moeilijkheden. Zij kunnen goed met hen meevoelen.

11. Geloof

'Geloof' (1 Korintiërs 12:9) is het verlangen en de speciale bekwaamheid om een bijzondere bediening te verrichten. Mensen met deze gave vertrouwen op God wanneer hij hen roept om moeilijke dingen te doen (bv. leven in een vreemd land, volharden onder vervolging) of om grote dingen of wonderen voor God te doen. Zij vertrouwen erop dat God iets tot stand brengt dat menselijkerwijs gesproken onmogelijk lijkt. Net als Noach, Abraham en Mozes verwezenlijken ze zo Gods bedoelingen.

12. Gaven van genezing

'Gaven van genezing' (1 Korintiërs 12:9,30) zijn verlangens en speciale bekwaamheden om de gezondheid van

lichaam, ziel of geest van mensen te herstellen. God gebruikt mensen met deze gave als instrument om op natuurlijke of bovennatuurlijke wijze te genezen. Alle genezing, ongeacht op welke manier, komt van God!

13. Werking van krachten of wonderen

'Werkingen van krachten' of 'wonderen' (1 Korintiërs 12:10,28-29) zijn verlangens en speciale bekwaamheden om bovennatuurlijke daden (2 Korintiërs 11:23-28) of ongewone tekenen of wonderen te verrichten. Het doel van wonderen is vooral om geloof in Jezus Christus te versterken (Johannes 20:30-31), maar ook om te wijzen op de realiteit van God en geloof op te wekken.

14. Het onderscheiden van geesten

'Onderscheiding van geesten' (1 Korintiërs 12:10 HSV) is het verlangen, de speciale bekwaamheid en roeping om verschillende soorten geesten te onderscheiden. Christenen met deze gave kunnen onderscheiden of iets (bv. een geestesgave) goddelijk of demonisch, geestelijk of psychologisch, waar of vals, opbouwend of afbrekend is (1 Johannes 4:1-6; Handelingen 13:6-12; 1 Korintiërs 14:29).

15. Allerlei tongen (talen)

Het 'spreken in tongen' is een bijzondere bekwaamheid om te spreken in een andere bestaande taal (Handelingen 2:5-11) of in een onbegrijpelijke klanktaal (1 Korintiërs 12:10,28-30; 13:1,8-11) (Lees 14:1-33). Let op de regel die de Heilige Geest stelt (1 Korintiërs 14:27-28).

16. Vertolking van tongen (talen)

'Vertolken van tongen' (1 Korintiërs 12:10,30; 14:27-28) is de bijzondere bekwaamheid om bovengenoemde talen (van mensen) of klanktalen (van engelen) te verstaan en te vertalen, om zo de gemeente op te bouwen. Christenen met deze permanente gave kunnen onderscheiden of degenen met de permanente gave van het spreken in tongen (talen) echt of vals zijn.

17. Onthouding of celibaat

'Onthouding' (1 Korintiërs 7:7,32-35; Matteüs 19:10-12) is de speciale bekwaamheid en keuze (roeping) om ongetrouwd te blijven om zo God onverdeeld en met je hele hart te dienen. Evenals alle geestesgaven kan deze gave voor een bepaalde periode of voor altijd gegeven worden.

D. De gaven en de vruchten van de Geest

Het bezit en gebruik van de gaven van de Heilige Geest bewijst niet dat iemand bijzonder 'geestelijk' of 'volwassen' is. Het gebruik van geestesgaven zonder liefde voor andere christenen is mogelijk, maar in Gods ogen volslagen nutteloos (1 Korintiërs 13:1-3). Het echte bewijs dat je naar de Heilige Geest leeft door Hem wordt beheerst en je door Hem laat leiden, is niet het gebruik van de geestesgaven, maar het zichtbaar worden van de vrucht van de Heilige Geest in je leven (Galaten 5:22-23). Al ontbreken de geestesgaven in jouw persoonlijke leven of gemeente, de vrucht van de Geest, vooral de liefde, mag dat nooit!