

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

1. De kringleden helpen begrijpen dat het overdenken en het van buiten leren van Bijbelverzen belangrijk is.
2. Zij spreken af door te gaan met Bijbelverzen uit het hoofd te leren (te memoriseren).

I. AANBIDDING (14 min.)**1. Gebed.**

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is God danken voor antwoorden op je vragen.

Thema: Danken voor de antwoorden die God op je vragen geeft.

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen.

Matteüs 22:34-46.

34 De Farizeeën hoorden dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht. Ze kwamen weer bij elkaar, 35 en een van hen, een wetgeleerde, probeerde Hem in de val te lokken met de vraag: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Jezus 37 antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Alles in de Wet en in de Profeten hangt af van deze twee geboden.’ 41 Toen de Farizeeën bij elkaar waren, vroeg Jezus hun: 42 ‘Wat denkt u van de Christus? Van wie is Hij een nakomeling?’ ‘Van David,’ antwoordden ze. 43 ‘Maar hoe kan David Hem dan ‘Heer’ noemen?’ zei Jezus. ‘Want de Geest liet David zeggen: 44 De Heer heeft tegen mijn Heer gezegd: Neem plaats aan mijn rechterzijde, Ik zal uw vijanden aan uw voeten leggen. 45 Als David de Christus ‘Heer’ noemt, hoe kan Hij dan een nakomeling van David zijn?’ 46 Maar geen van hen kon Hem antwoord geven, en van die dag af durfde niemand Hem meer iets te vragen.

- a. Welk antwoord gaf Jezus op de vraag van de Farizeeër?
 - Waar haalde Jezus dit antwoord vandaan? (Deuteronomium 6:5¹ en Leviticus 19:18²).
 - Wat voegde Hij aan deze aanhaling uit de Bijbel toe?
- b. Welke vraag stelde Jezus aan de Farizeeën?
 - Welke vraag stelde Jezus na hun antwoord?
 - Wat is de kracht van de antwoorden van God op de vragen van mensen?

¹ **Deuteronomium 6:5** Heb daarom de HEER lief met hart en zie en met inzet van al uw krachten.

² **Leviticus 19:18** Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de Een die antwoorden op je vragen heeft.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Bijbel meditatie en memorisatie.

Lees voor of leg uit.

De Bijbel motiveert ons om Gods woorden uit ons hoofd te leren, omdat wij dan beter tegen verzoeken kunnen strijden, heilig kunnen leven in deze perverse wereld en Gods antwoorden op vragen van mensen kunnen geven.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Gods woorden in je hart bewaren

- | | |
|---------------------|--|
| Dag 1 | Matteüs 4:1-11.
Memoriseren helpt je de Boze te overwinnen. |
| Dag 2 ^{BS} | Psalm 119:9-16.
Memoriseren helpt je rein te leven. |
| Dag 3 | Matteüs 19:3-6.
Memoriseren stelt je in staat Gods antwoorden te geven op menselijke vragen. |
| Dag 4 | 2 Korintiërs 10:3-5.
Memoriseren helpt je menselijke argumenten te weerleggen. |
| Dag 5 | Jeremia 23:25-32.
Memoriseren helpt je valse profeten te weerleggen (vgl. Psalm 39:3-4; Jeremia 5:14). |
| Dag 6 | Exodus 32:9-14.
Memoriseren helpt je met overtuiging te bidden volgens Gods wil. |
| Dag 7 | Deuteronomium 6:4-9.
Memoriseren stelt je in staat om tot bijbelse overtuigingen en gewoonten in je gezin te komen. |
| Dag 8 | Psalm 1:1-3.
Memoriseren helpt je over God na te denken, ook 's nachts als je niet kan slapen. |
| Dag 9 | Matteüs 5:43-48.
Memoriseren geeft je onderricht gezag. |
| Dag 10 | Matteüs 22:41-46.
Memoriseren stelt je in staat verkeerde bijbeluitleg te weerleggen. |

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Meditatie en memorisatie.

- Waarom is het belangrijk dat christenen over Bijbelverzen mediteren en ze memoriseren?
- Wat is een goede manier om Bijbelverzen te overdenken en uit je hoofd te leren?
- Wat is een goed systeem om gememoriseerde Bijbelverzen op te slaan?
- Hoe kun je het beste gememoriseerde Bijbelverzen repeteren?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:

Hoe belangrijk vind je het uit je hoofd leren van Bijbelverzen? En waarom?

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij / zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

MEMORISATIE

Psalm 119:9,11

Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw Woord.
Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen U zondigen.

Psalm 119:9,11 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Gods Woord is een licht op mijn pad.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Psalm 119:9-16,97-105.

9 Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw Woord. 10 Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. 11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. 12 Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten. 13 Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. 14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed. 15 Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. 16 Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.

97 Hoe lief heb ik uw wet! Heel de dag is hij in mijn gedachten. 98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden. 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen. 100 Ik heb meer inzicht dan ouderen (GNB: ervaren oude mannen), want uw regels (HSV: uw bevelen) volg ik op. 101 Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan uw woord. 102 Van uw voorschriften wijk ik niet af, U bent het die mij onderricht. 103 Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. 104 Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. 105 Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

2. Nadruk.

Gods Woord is de *kaart en het kompas* voor je levensweg, je gids voor elke dag.

3. Uitleg voor de kringleider.

Psalm 119 is een acrostichon van 22 strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet (alef), de verzen 9-16 met de tweede (bet), de verzen 17-24 met de derde (gimel) en de verzen 25-32 met de vierde (daleth) letter (nun) van het Hebreeuwse alfabet.

119:9. De zonden van vooral jonge mensen.

Psalm 25:7 zegt, “Gedenk niet de zonden van mijn jeugd” (NBG) / “Let daarom niet op mijn zonden, op de fouten in mijn jeugd begaan.” (GNB)

2 Timoteüs 2:22 zegt, “Schuw de begeerten der jeugd” (NBG) / “Ga de onstuimige verlangens uit de weg die jonge mensen eigen zijn” (GNB).

Titus 3:3 zegt, “Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende” (NBG) / “Want ook wij waren vroeger zonder inzicht en ongehoorzaam aan God; we waren op de verkeerde weg, we waren slaven van allerlei begeerten en lusten. We leefden in een sfeer van gemeenschap en afgunst; we waren gehaat en we haatten elkaar” (GNB).

1 Petrus 4:3-4 zegt, “U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. 4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitpattingen en ze spreken daarom kwaad over u.”

119:9-11. Gods Woord mediteren en memoriseren.

Gods Woord, opgeslagen in je hart, kan je van onreinheid en zonden tegen God bewaren.

Maak dat (evenals de dichter) tot een levensdoel. ‘Zondigen’ betekent niet alleen maar slechte en liederlijke dingen doen, maar betekent, ‘Gods doelen voor je leven missen’ en ‘tekortschieten aan Gods standaard voor je leven’.

119:12-14. Leven in overeenstemming met Gods woorden is de ware rijkdom.

Laat God je zijn woorden leren. Verkondig Gods woorden aan anderen. Wandel in overeenstemming met Gods woorden.

119:15-16. Wees voortdurend bewust van wat God zegt over bepaalde zaken.

Neem je voor Gods woorden te overdenken (te mediteren).

Let vooral goed op Gods paden: waar wil God dat je heengaat en niet heengaat. En hoe wil Hij dat je leeft.

Verlustig je in Gods woorden. Neem je voor Gods woorden niet te vergeten - dus leer ze uit je hoofd!

119:97-100. Denk steeds weer na over de inhoud en strekking van Gods woorden.

Wanneer je dat doet zul je in wijsheid, verstand en inzicht boven je vijanden, je leermeesters (in onderwijs instellingen, de wereldse geleerden) en de leiders van het volk (oudsten) uitblinken.

119:101-105. Deze goddelijke wijsheid blijkt uit je omgaan met Gods woorden.

Je wilt niets doen wat in strijd is met Gods Woord (101). Je wilt je aan Gods Woord houden (102).

Je krijgt de smaak van Gods beloften m.b.t. de toekomst te pakken en wil niets liever bezitten (103).

Je leert leugens en een leugenachtige levensstijl te haten (104).

Je kiest steeds opnieuw voor een kaart en kompas, een gids en handboek voor het leven: de Bijbel (Gods Woord) (105).

Het levenspad is dikwijls donker; er zijn valkuilen; gevaren aan alle kanten; soms liggen er vijanden op de loer. Maar door te wandelen in het licht van Gods Woord zal je niet struikelen! Let wel, een lamp geeft alleen genoeg licht voor de volgende stappen, niet voor de hele weg. Door in geloof eerst de volgende stap te zetten met het licht dat je hebt, krijg je weer licht voor de volgende stappen!

VII GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.