

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen:

1. geloven dat God wil dat zij zijn wil kennen en gehoorzamen.
2. zich te oefenen in het zoeken van Gods wil.

I. AANIDDING (14 min.)**1. Gebed.**

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is je onderwerpen aan God die je leidt.

Thema: Wees niet onhandelbaar (Psalm 32:9, GNB)

Lees onderstaande Bijbelgedeelten en bespreek de vragen met elkaar.

Psalm 32:6-9 (GNB)

6 Wie U zijn toegedaan, moeten zich tot U wenden, nu U nog te vinden bent. Dreigen rampen hen te overspoelen, zij blijven gespaard. 7 U bent mijn toevlucht, U bevrijdt me: ik kan wel juichen van vreugde. 8 'Ik, de Heer, zal je de weg wijzen die je moet gaan, je raad geven en je niet uit het oog verliezen. 9 Wees niet onhandelbaar als paarden of ezels; die blijven alleen in het gareel als je ze in toom houdt met bit en teugels.'

Spreuken 1:23-33

23 Luister, neem mijn berispingen (GNB: waarschuwingen) ter harte – dan stort Ik mijn Geest over je uit, dan laat Ik je delen in mijn wijsheid. 24 Maar toen Ik je riep, wees je Me af, toen Ik je m'n hand bood, nam je die niet aan. 25 Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping (GNB: waarschuwing) heb je genegeerd. 26 Daarom lach Ik om je ongeluk, schater Ik het uit om je ellende, 27 wanneer ellende op je afkomt als een storm (GNB: een opstekende storm), ongeluk als een onweer (GNB: een wervelwind) over je losbarst, leed en nood je treffen. 28 Dan zal je Me roepen, maar Ik antwoord niet, je zult Me zoeken, maar je vindt Me niet. 29 Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de HEER.

30 Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen (GNB: waarschuwing). 31 Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen, je daden liggen je zwaar op de maag. 32 Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid (GNB: zelfverzekerdheid) brengt de dwazen om. 33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.

Jesaja 55:6.

6 Zoek de HEER nu Hij Zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Jeremia 29:11-14.

11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal Me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.

- a. Wanneer is God niet meer te vinden? Wanneer laat Hij Zich niet meer vinden?
- b. Wanneer is God weer te vinden? Wanneer laat Hij Zich weer vinden?
- c. Als je wilt dat God je leidt, wat moet dan je houding zijn?

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als Degene die zich graag laat vinden en je graag leidt.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Gods leiding zoeken.

Lees voor of leg uit.

1. Gods wil.

God is almachtig. Hij bestuurt alles en weet alles, maar Hij maakt niet alles aan mensen bekend. Wij mogen zijn geopenbaarde wil kennen en leren uitvoeren. Maar zijn verborgen wil is zijn zaak. Dat vraagt vertrouwen in zijn karakter. Gods geopenbaarde en verborgen wil werkt altijd ten goede voor mensen die Hij roept en die Hem liefhebben (Romeinen 8:28).

2. Gods specifieke en algemene instructies

Gods geopenbaarde wil bestaat uit specifieke instructies én algemene instructies.

De specifieke instructies zijn bevelen, verboden en bepaald onderricht.

De algemene instructies helpen ons om wijze beslissingen te nemen en verstandige keuzes te maken.

3. Onze verantwoordelijkheid

Wij hebben de verantwoordelijkheid om niet toe te laten dat de wereld om ons heen ons in haar eigentijdse vormen perst of ons in haar eigentijdse levensstijl meesleept. Wij hebben de verantwoordelijkheid dat God ons opnieuw vormt doordat Hij ons met zijn waarheid verandert.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Gods leiding

- Dag 1 Psalm 32:1-9.
God leidt de mens die Hij vergeven heeft.
- Dag 2 Psalm 119:97-105.
God leidt de mens die zijn Woord liefheeft.
- Dag 3 Psalm 143:7-10.
God leidt je door je stille tijd – door je gebed en je dagelijks lezen uit de Bijbel.
- Dag 4 2 Timoteüs 3:14-17.
Gods leiding door zijn Geest is nooit in strijd met zijn leiding door zijn Woord (de Bijbel) (zie ook Efeziërs 6:17).
- Dag 5^{BS} Jeremia 23:16-32.
God leidt niet door ieder profeet, visioen of droom, maar door zijn Woord.
- Dag 6 Jesaja 30:1-5 en 9-22.
God leidt de opstandige mens niet, maar wel de mens die op God wacht.
- Dag 7 Spreuken 1:20-33.
God geeft je geen nieuwe leiding zolang je zijn vorige leiding veronachtzaamt.
- Dag 8 Rechters 6:11-21 en 36-40.
God leidt Gideon eerst door te spreken en bevestigt het dan met een teken die hij vraagt.
- Dag 9 Deuteronomium 18:9-22.
God leidt nooit door occulte middelen, maar door zijn Profeet (enkelvoud: Handelingen 3:22 HSV).
- Dag 10 Jesaja 8:11-20.
God leidt niet door de geesten van doden, maar door zijn Woord.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Gods leiding zoeken

- Waarom is het belangrijk altijd eerst Gods bijzondere instructies (bevelen, verboden en specifieke onderricht) in de Bijbel te zoeken?
- In welke zaken geeft God aan christenen de vrijheid te kiezen wat zij willen?
- Hoe maak je een wijze beslissing of keus vanuit de Bijbel?
- Welk soort vrede ervaar je als je Gods wil vindt en wil doen?
- Hoe weet je zeker dat je omstandigheden bijdragen tot het kennen van Gods wil?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:
Op welke duidelijke manier heeft God je in het verleden geleid?

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

GODS LEIDING

Psalm 32:8

Ik geef inzicht
en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad,
op jou rust mijn oog.⁷

Psalm 32:8 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Gods leiding zoeken uit koren, maar niet uit kaf.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Jeremia 23:9-40.

9. Over de profeten.

‘Gebroken ben ik, heel mijn lichaam beeft, ik lijk wel dronken, beneveld door wijn – door toedoen van de HEER, door zijn heilige woorden.’

10 ‘Overal is onttrouw, heel het land zucht onder de vloek, verdroogd is het groen in de woestijn. Ieder vliegt af op het kwaad en vindt zijn kracht in onrecht. 11 Want profeten en priesters zijn verdorven, zelfs in mijn tempel moet Ik hun wangedrag aanzien – spreekt de HEER. 12 Daarom zal hun weg een glibberig pad zijn, ze struikelen in het duister, en komen ten val. Als Ik met hen afreken, tref Ik hen met onheil – spreekt de HEER.

13 Bij Samaria’s profeten zag Ik ongehoorde dingen: ze lieten zich door Baäl leiden en misleiden Israël, mijn volk. 14 Bij Jeruzalems profeten zie Ik gruwelijke dingen: overspel, leugen op leugen! Ze steunen de boosdoeners, zodat die niet breken met hun kwalijke praktijken. Iedereen is even slecht geworden als de inwoners van Sodom en Gomorra. 15 Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten over de profeten: Ik geef hun alsem te eten en giftig water te drinken, want de profeten van Jeruzalem hebben heel het land met hun verdorvenheid besmet. 16 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER (GNB: Ze vertellen alleen maar wat ze zelf willen en niet wat ik zeg). 17 Tegen hen die Mij minachten durven ze te zeggen: “De HEER zegt dat het jullie goed zal gaan.” En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden zeggen ze: “Nee, onheil blijft je bespaard.” 18 Wie het raadsbesluit van de HEER kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen (beter GNB: Maar de HEER heeft nooit aan één van hen zijn besluiten meegedeeld. Geen van hen heeft Hem ooit horen spreken; en NIV” Maar wie van hen heeft in de raad van de HEER gestaan om zijn woord te zien of te horen? Wie heeft geluisterd en zijn woord gehoord?)

19 De HEER zendt een woedende wind, een razende storm treft de verdorvenen. 20 Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor Hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen. 21 Ik heb die profeten niet gezonden, toch rennen zij of zij mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij of zij profeten waren. 22 Hadden zij mijn raadsbesluit vernomen, dan hadden zij mijn volk mijn woorden laten

horen, het opgeroepen zijn verdorven levenswandel op te geven, te breken met zijn kwalijke praktijken.

23 Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. 24 Als iemand zich verbergt, zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde – spreekt de HEER.

25 Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26 Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? 27 Hoe lang nog zijn ze erop uit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? 28 Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER (GNB: Een profeet die gedroomd heeft, kan alleen maar zeggen dat het een droom was; maar een profeet die Mij heeft horen spreken, kan verkondigen wat Ik te zeggen heb. Het eerste is kaf, het laatste koren). 29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. 30 Ik zal ze straffen – spreekt de HEER -, ik zal ze straffen, die profeten die elkaar napraten 31 en steeds zo zelfverzekerd “spreekt de HEER” roepen (GNB: en wel alles wat over hun lippen komt als een uitspraak van mij bestempelen); 32 Ik zal ze straffen spreekt de HEER -, die profeten die misleidende (GNB: verzonnen) dromen profeteren en mijn volk met hun leugens en aanmatigende praatjes bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER (GNB: Ik heb hen niet gestuurd, ik heb hun nooit een opdracht gegeven; ze zullen dit volk niet kunnen helpen; dat verzeker Ik jullie.’).

33 En als een profeet, een priester of wie dan ook vraagt: “Welke last¹ geeft de HEER ons met zijn woorden te dragen?” antwoord dan: Jullie zelf zijn die last, maar Ik zal jullie afwerpen – spreekt de HEER. 34 De profeet, priester of wie dan ook die het nog over een “last van de HEER” heeft straf Ik, samen met zijn hele familie. 35 Vraag elkaar liever: “Wat heeft de HEER geantwoord,” of: “Wat heeft de HEER gezegd?” 36 Spreek niet langer over een “last van de HEER”. Ieder zegt op last van mij te spreken, maar daarmee verdraaien jullie de woorden van de levende God, de HEER van de hemelse machten, jullie God. 37 Vraag een profeet liever wat de HEER geantwoord heeft, of wat Hij gezegd heeft. 38 Dit zegt de HEER: Als jullie toch

¹ **Orakel en last.** Het Hebreeuwse woord voor ‘orakel’ en ‘last’ zijn hetzelfde. De Griekse en Latijnse vertalingen zeggen alleen ‘last’. De bedoeling: ‘de woorden (uitspraak, orakel) die de valse profeten maakten legden een last op de mensen’. Maar God zegt, “Niet mijn woorden zijn een last voor jullie (legt een last op jullie)”, maar ‘Jullie zelf zijn een last voor Mij!’

over een “last (orakel) van de HEER” spreken, terwijl Ik jullie hebt verboden dat te doen, 39 zal Ik jullie optillen en van me afwerpen, samen met de stad die Ik jullie en je voorouders gegeven heb. 40 Ik breng eeuwige smaad en schande over jullie, die nooit zal worden vergeten.

GNB vertaling: 33 De Heer zei tegen mij: ‘Als iemand, al is het een profeet of een priester, vraagt: Welke last wil de Heer ons op de schouders leggen? dan moet je tegen hem zeggen: De Heer kondigt aan: Jullie zelf drukken mij als een last op de schouders, ik zal jullie dan ook afwerpen. 34 Als zo iemand dus zegt: De Heer legt jullie dit op, dan zal ik hem straffen, hem en zijn hele gezin. 35 Vraag elkaar liever: Wat heeft de Heer geantwoord? Wat heeft Hij gezegd? 36 Zeg niet meer dat Ik jullie iets heb opgelegd. Die uitspraak zal Ik jullie kwalijk nemen. Want dan verdraaien jullie mijn woorden, terwijl Ik de levende God ben, de almachtige Heer, jullie God. 37 Jeremia, vraag aan de profeten: Wat heeft de Heer je geantwoord? Wat heeft hij tegen je gezegd? 38 Als zij dan alleen maar spreken over wat Ik hun heb opgelegd, antwoord dan het volgende: Dit zegt de Heer: Omdat jullie de woorden gebruiken die Ik zelf verboden heb, 39 zal Ik jullie samen met de stad, die Ik aan je voorouders gegeven heb, oppakken en ver van Me af werpen. 40 Smaad en schande breng Ik over jullie, voor altijd, nooit wordt dat vergeten.’

NIV vertaling: 33 Wanneer deze mensen, of een profeet of een priester je vragen: “Wat is het orakel² (de uitspraak) van de HEER?” zeg hen dan: “Welke orakel? Ik zal jullie verzaken” – spreekt de HEER. 34 Wanneer een profeet of priester of enig iemand anders beweert: “Dit is het orakel van de HEER” zal Ik hem en zijn huishouding straffen. 35 Dit is wat een ieder van jullie blijft zeggen tegen zijn vriend of verwanten: “Wat heeft de HEER geantwoord?” of “Wat heeft de HEER gezegd?” 36 Maar jullie moeten niet meer “het orakel van de HEER” zeggen, want jullie eigen woorden worden jullie orakel en zo verdraaien jullie de woorden van de levende God, de Almachtige, onze God. 37 Dit is wat jullie blijven zeggen tegen een profeet: “Wat heeft de HEER je geantwoord?” of “Wat heeft de HEER gezegd?” 38 Hoewel jullie beweren: “Dit is een orakel van de HEER” zegt de HEER: “Jullie gebruiken de woorden ‘Dit is het orakel van de HEER’ zelfs wanneer Ik jullie verboden heeft te beweren ‘Dit is het orakel van de HEER’. 39 Daarom zal Ik jullie vergeten en jullie uit mijn tegenwoordigheid werpen samen met de stad die Ik aan jullie en jullie voorvaders gegeven hebt. 40 Ik zal eeuwige smaad en schande over jullie brengen die nooit zal worden vergeten.

2. Nadruk.

² Een ‘orakel’ is een door een priester of profeet onder goddelijke inspiratie gegeven uitspraak aangaande een bepaalde kwestie. Maar de valse profeten verzinnen (leugenachtige) orakels met de bedoeling dat mensen hun uitspraken zouden uitvoeren. Zo veplaatste de (zgn. profetische) uitspraken Gods Woord!

God leidt niet door de verzonden dromen van valse profeten.

3. Uitleg voor de kringleider.

De profeet Jeremia verkondigt Gods woord van 627 tot 586 v.C. in Israël en tot ongeveer 550 v.C. in Egypte. De woorden in hoofdstuk 23 zijn vóór de wegvoering in ballingschap.

23:9-15.

God leidt niet door iedereen die zichzelf als ‘een profeet’ beschouwt. Valse profeten herken je aan hun vruchten (leven). Wanneer zij zelf leugenachtig leven of andere mensen niet terugbrengen van hun onrecht, dan heeft de HEER hen niet gezonden!

23:16-24. Luister niet naar valse profeten.

Luister niet naar valse profeten of wat ze profeteren. Zij spreken niet onder inspiratie van Gods Geest, maar onder inspiratie van visioenen en dromen, die voortkomen uit hun eigen menselijke geest. Zij vullen mensen met valse hoop door te zeggen dat Gods oordeel (de ballingschap) niet zal plaatsvinden.

Ware profeten houden zich niet bezig met toekomstige gebeurtenissen, die valse hoop verwekken, maar met de woorden van God die mensen van hun onrecht bekeren!

23:25-32. Valse profeten.

- Ze verkondigen wat zij zelf verzinnen (vers 26). Met hun eigen verzinselen vervangen zij Gods woorden. In Marcus 7:7-9 zegt Jezus ook zoiets: “Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden.”
- Ze praten elkaar na en doen steeds weer dezelfde afgezaagde uitspraken (vers 30).
- Ze bestempelen hun eigen verzinselen als ‘Gods Woord’, als ‘een uitspraak van God’ (vers 31) dat in Jeremia 23:33-40 een ‘orakel’ (last) genoemd word. De valse profeten zijn erg arrogant!
- Ze spreken leugens en misleiden de gelovigen (vers 32). Zij richten heel veel schade aan onder de gelovigen.
- Ze zijn nooit door God gezonden, zelfs al beweren ze van wel (vers 32)! Zij hebben nooit een opdracht van God ontvangen.
- God bestempelt de uitspraken (orakels) van de valse profeten als ‘kaf’ (stro, vers 28)!

Echte profeten.

De ware profeten van het Oude Testament eindigen bij Johannes de Doper (Matteüs 11:13³). Daarna spreekt God zijn woorden door Jezus Christus (Hebreeën 1:1-2⁴) en door de Geest van Jezus Christus aan de apostelen (Johannes 14:26⁵; 16:13-15⁶).

God bestempelt hun woorden als ‘koren’ (graan, vers 28)! Gods woorden brengen mensen tot bekering en levensverandering (vers 22). Gods woorden zijn als een vuur dat het kaf en de leugens van de valse profeten verbranden. Ze zijn als een hamer die verharde harten vermorzelt (vers 29). Ze zijn als een scherp tweesnijdend zwaard die tot het diepst van de mens doordringt en zijn gedachten, motieven en houdingen ontleedt (Hebreeën 4:12⁷).

Vandaag leidt God de gelovigen door de geïnspireerde en geopenbaarde woorden in de Bijbel (2 Timoteüs 3:16⁸) die al de woorden van de ware profeten samenvat: de woorden van Jezus Christus (Handelingen 3:22-23⁹; 1 Petrus 1:10-12¹⁰), van de oudtestamentische profeten (2 Petrus 1:19-21¹¹) en van de nieuwtestamentische apostelen (Johannes 16:13-15¹²).

³ **Matteüs 11:13** Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes.

⁴ **Hebreeën 1:1-2** 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

⁵ **Johannes 14:26** Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

⁶ **Johannes 16:13-15** 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

⁷ **Hebreeën 4:12** Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

⁸ **2 Timoteüs 3:16** Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,

⁹ **Handelingen 3:22-23** 22 Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.”

¹⁰ **1 Petrus 1:10-12** 10 Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.

¹¹ **2 Petrus 1:19-21** 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw

Evenals de apostel Paulus en zijn medewerkers moeten gelovigen zich houden aan wat geschreven staat in de Bijbel (1 Korintiërs 4:6¹³)!

23:33-40. Verbod een eigen uitspraak te beginnen met de woorden: “Dit is een uitspraak van God.”

God leidt niet door iedereen met een profetische gave, d.w.z. door iedereen die zegt, “Dit is de profetie of het orakel of de uitspraak van de HEER” (vers 31,34,38).

De echte profeet Jeremia moet van God tegen de valse profeten zeggen dat zij nooit meer hun uitspraken mogen beginnen met de woorden, “Dit is een uitspraak (orakel, profetie) van God”! Waarom niet? Omdat hun eigen woorden (visioenen en dromen) gauw door mensen bestempeld worden als de uitspraken van God. Daarmee verdraaien deze mensen de woorden van de levende God (vers 36). Daarmee misleiden deze mensen Gods volk (vers 13).

Iedere valse profeet, die doorgaat te zeggen, “Dit is de profetie (het orakel of de uitspraak) van God” zal God Zelf straffen (vers 38). God zal hem uit zijn tegenwoordigheid werpen en zijn schande zal nooit vergeten worden (vers 39-40).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

¹² **Johannes 16:13-15** 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

¹³ **1 Korintiërs 4:6** U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat.