

## DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

1. De kringleden helpen geloven dat Jezus terugkomt, maar dan niet als het nederige Mensenkind, maar als de almachtige Koning van alle koningen om zijn eigen mensen geheel en volledig te verlossen en om de andere mensen te oordelen.
2. Ze begrijpen daarom hoe ze in deze wereld moeten leven.

## I. AANBIDDING (14 min.)

## 1. Gebed.

*Bid* voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

## 2. Meditatie.

Aanbidding is je toewijden je Godgegeven taak te voltooien.

**Thema: Toewijden aan Jezus Christus om een voltooier te zijn.**

*Lees* onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

a. *Het begin.*

Toen Jezus met zijn bediening op aarde begon, zei Hij het volgende:

**Johannes 4:34.** 34 Maar Jezus zei: 'Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn *werk* voltooien.'

b. *Het einde.*

Toen Jezus zijn bediening op aarde voltooide, zei Hij: **Johannes 17:4.** 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het *werk* te *volbrengen* dat u Mij opgedragen hebt. *Jezus Christus was een Voltooier!*

c. *Het nu.*

De auteur van de brief aan de Hebreeën schrijft: **Hebreeën 12:2.** 2 Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof.

En Paulus schrijft:

**Kolossenzen 4:17.** 17 En zeg tegen Archippus: 'Let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult'.

En hij schrijft:

**2 Timoteüs 4:7.** 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

Wij christenen horen als Jezus een voltooier te zijn!  
*Wees een voltooier!*

## 3. Aanbidding.

*Laat* iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden door zich aan Jezus toe te wijden om een voltooier te zijn.

## II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

**De terugkomst van Jezus Christus.**

*Lees voor of leg uit.*

Op dezelfde wijze als Jezus naar de hemel ging, zo zal Hij ook terugkomen (Handelingen 1:11<sup>1</sup>). Dan komt Hij niet als het nederige Mensenkind op aarde, maar als de almachtige God en Koning over het heelal. Hij komt om zijn eigen mensen geheel en volledig te verlossen. En hij komt om zijn tegenstanders volledig te verslaan. De wederkomst of terugkomst van Jezus is dus tegelijkertijd een komst om te verlossen en een komst om te oordelen.

## III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

**Thema: De terugkomst van Jezus Christus**

Dag 1<sup>BS</sup> Matteüs 24:1-14.

Het eerste teken vóór de terugkomst (de lange periode van verkondiging).

Dag 2<sup>BS</sup> Matteüs 24:15-28.

Het tweede teken vóór de terugkomst (de korte periode van verdrukking).

Dag 3<sup>BS</sup> Matteüs 24:29-41.

Het derde teken is de terugkomst van Jezus Zelf.

Dag 4 2 Tessalonicenzen 2:1-12.

De afval van ongelovigen en de laatste antichrist vóór de terugkomst.

Dag 5 1 Tessalonicenzen 4:13-5:4.

De dag van de terugkomst.

Dag 6 2 Petrus 3:1-14.

De terugkomst, het laatste oordeel en de vernieuwing van alle dingen.

Dag 7 Matteüs 25:31-46.

Het laatste oordeel.

Dag 8 Openbaring 14:6-13.

Aankondiging van het laatste oordeel.

<sup>1</sup> **Handelingen 1:11** Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

- Dag 9 Openbaring 20:1-15.  
De duizendjarige periode, de laatste oorlog en het laatste oordeel.
- Dag 10 Openbaring 21:1-22:5.  
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

#### IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

##### 1. Bespreking studie

*Bespreek* eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

**Thema: De terugkomst van Jezus Christus.**

- Wat gebeurt er allemaal in de lange periode tussen de eerste en tweede komst van Jezus?
- Wat is de functie van de tekenen in dié periode?
- Wat gebeurt er in de korte tijd van Satan vóór de terugkomst van Jezus?
- Wat gebeurt er allemaal op de dag van de terugkomst van Jezus?
- Hoe horen christenen te leven vóór de terugkomst van Jezus?

##### 2. Toewijding

*Laat* de kringleden over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- “Of Jezus komt eerst terug naar mij of ik ga het eerst naar Hem als ik sterf. Hoe dan ook, ik zal Jezus spoedig zien! Hoe richt ik daarom mijn leven in?”
- “Als Jezus *morgen* zou komen, wat zou ik dan *vandaag* doen?”  
*Neem je voor* om vol verwachting uit te zien naar zijn terugkomst en elke dag zinvol te leven.

##### 3. Persoonlijke uitwisseling

*Bespreek* eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

#### V. MEMORISATIE ( 5 min.)

##### 1. Overhoring.

*Laat* de kringleden elkaar twee aan twee de vorige vijf memorisatieteksten overhoren.

#### 2. Memorisatie van nieuw vers.

*Verduidelijk* het memorisatievers.

#### DE TERUGKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

Matteüs 24:14

Eerst zal dit grote nieuws over het Koninkrijk van God bekendgemaakt worden over de hele wereld, zodat onder alle volken van Mij is getuigd, en dan zal het einde komen.

Matteüs 24:14 (GNB)

#### VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

**Thema: De terugkomst van Jezus Christus.**

##### 1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en gelijkenismethode bestudeer:

**Matteüs 24:1-44.**

1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot Hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

3 Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om Zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ (HSV: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken (enkelvoud) van Uw komst en van het einde van de wereld?)

4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Messias,” (HSV: de Christus) en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken (HSV voegt uit een oude Griekse manuscript toe: en besmettelijke ziekten) en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het

Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen (HSV: En dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen).

15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” (HSV: de gruwel van de verwoesting) waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.

21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen (HSV: dan zal er een grote verdrukking zijn), zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd (HSV: dagen) niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd (HSV: dagen) worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias,” (HSV: hier is de Christus) of: “Daar is Hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen (HSV: valse christussen) en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, Hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, Hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

29 Meteen na de verschrikkingen (HSV: verdrukking) van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt (de woorden “dat de komst van de Mensenzoon aankondigt” staat niet in de grondtekst) (HSV: het teken van de Zoon des mensen verschijnen), en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan (HSV: zullen rouw bedrijven) als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuïngeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom deze les (HSV: gelijkenis): zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is (HSV: Zo ook u/jullie, wanneer u/jullie- al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur). 34 Ik verzeker

jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren (HSV: Voorwaar, Ik zeg u/jullie, Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn). 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet (HSV: bij sommige oude Griekse manuscripten ontbreken de woorden: “en de Zoon niet”), alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip (HSV: moment, Grieks: uur) waarop je het niet verwacht.

## 2. Nadruk.

- Jesus komt terug om zijn mensen volkomen te verlossen en de anderen mensen definitief te oordelen.
- Hoe je als christen hoort te leven.

## 3. Uitleg voor de kringleider.

De boodschap van Matteüs hoofdstuk 24 (en 25) is dat christenen waakzaam moeten zijn met het oog op de terugkomst van Jezus als Rechter en als Beloner. De profetieën in deze hoofdstukken verwijzen enerzijds naar gebeurtenissen *in de nabije toekomst van de discipelen* van Jezus en anderzijds naar gebeurtenissen *in de eindtijd*. Het naderende oordeel van Jeruzalem en het Laatste Oordeel van de hele wereld bij de terugkomst van Jezus zijn met elkaar verweven tot één onderricht over ‘de laatste dingen’. De naderende catastrofe over Jeruzalem dient als een illustratie (type) van de definitieve catastrofe over de hele wereld in de eindtijd.

### 23:37 – 24:3. De aanleiding.

De aanleiding voor het onderricht over de laatste dingen is de weeklacht van Jezus over Jeruzalem en de twee vragen van de discipelen.

### 24:4-14. Het begin van de weeën.

Vele soorten verdrukkingen als oorlogen, hongersnoden en aardbevingen zullen de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk aan alle volken in de wereld

vergezellen. Al deze dingen moeten geschieden, maar deze verdrukkingen zijn nog niet het einde.

Matteüs 24:4-14 is een deel van de lange periode voor de terugkomst.

**24:15-20.** De verdrukking van Jeruzalem.

De grote verdrukking of tijd van verschrikkingen tegen het einde van de nieuwtestamentische periode wordt voorafgegaan door de verdrukkingen (verschrikkingen) van Jeruzalem.

In vers 15 verwijst Jezus eerst naar de profetie van Daniël over “de verwoestende gruwel die in (Grieks) de heilige plaats zou staan” (Daniël 9:27<sup>2</sup>).

De profetie van Daniël (over een grote verdrukking) werd vervuld in 167 v.C. toen de Seleucidische koning, Antiochus IV, Jeruzalem liet plunderen en de tempel liet ontwijden. Het apocriefe boek 1 Makkabees 1:41-57 (KBS) beschrijft dit gebeuren als volgt:

“Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit dat allen één volk moesten worden, en dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven. Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de sabbat ontetden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda stuurde de koning boden, met het schriftelijke bevel dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen en op moesten houden met de brand-, slacht- en plengoffers in de tempel; dat ze sabbat en feestdagen moesten onteren en de tempel en de heilige personen ontwijden; dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden, en varkens en andere onreine dieren moesten offeren; dat zij hun zonen niet meer mochten besnijden, en zich moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken, om zo de leer te vergeten en haar voorschriften te verkrachten. Iedereen die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning zou gedood worden. Soortgelijke bepalingen liet hij in heel zijn rijk afkondigen. Tegelijkertijd stelde hij over het volk beambten aan die erop moesten toezien dat er in elke stad van Juda offers werden opgedragen. Velen uit het volk richtten zich naar hun voorschriften en stoorden zich niet aan de leer. Zij stichtten zoveel kwaad in het land dat de Israëlieten gedwongen waren om zich te verbergen in alle mogelijke schuilplaatsen. De vijftiende kislew van het honderdvijfenveertigste jaar (gerekend vanaf de stichting van de Dynastie van de Seleuciden in 312 v.C., dus in december 167 v.C.) liet de koning *de gruwel van de verwoesting* bouwen op het brandofferaltaar (in de tempel);

<sup>2</sup> **Daniël 9:27** Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.

in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang van de huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand, en diegene bij wie men een boek van het verbond aantrof of wie de Wet nog onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht.”

In vers 16-20 zegt Jezus dat deze profetie van Daniël (over een groot verdrukking) een tweede keer in de toekomst vervuld zal worden. Dan zal het specifiek te maken hebben met de toenmalige tempel in Jeruzalem en de toenmalige mensen in Judea.

Deze tweede grote verdrukking van Jeruzalem werd vervuld in 70 n.C. toen de Romeinse veroveraar, Titus, Jeruzalem omsingelde en uiteindelijk innam. De heidense Romeinse soldaten droegen hun heidense standaarden, met Romeinse afgoden daarop afgebeeld, in Jeruzalem en in de tempel en verwoestten de tempel en Jeruzalem (Lucas 21:20-24<sup>3</sup>).

Jezus zegt dat deze verwoesting van de tempel en Jeruzalem in 70 n.C. nog niet het einde van deze eeuw (i.e. het gehele nieuwtestamentische tijdperk) zal zijn, omdat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn (Lucas 21:24).

Deze verdrukkingen van Jeruzalem *voorafschaduwt* vele soortgelijke verdrukkingen (verschrikkingen) in de wereldgeschiedenis daarna (vgl. Matteüs 24:4-14). De verdrukking van christenen zal door blijven gaan vanaf de eerste komst tot de terugkomst van Jezus. Daarom wordt in het boek van Openbaring de gehele periode tussen de eerste komst en de terugkomst van Jezus ook ‘de grote verdrukking’ genoemd (Openbaring 7:9,14<sup>4</sup>).

<sup>3</sup> **Lukas 21:20-24** 20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is.

<sup>4</sup> **Openbaring 7:9,14** 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.

14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen (beter HSV: de grote verdrukking) gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.’

24:21-29a. De grote verdrukking kort voor de terugkomst van Jezus Christus.

De verdrukkingen van Jeruzalem rondom het begin van de nieuwtestamentische periode zou groot zijn, maar de allergrootste verdrukking in de menselijke geschiedenis, m.n. de verdrukking van christenen, zal kort voor de terugkomst van Jezus Christus plaatsvinden. Deze laatste grote verdrukking (tijd van verschrikkingen) is het slot van alle voorafgaande grote verdrukkingen (vgl. Matteüs 24:4-14). Het sluit de nieuwtestamentische periode af.

Gedurende deze grote verdrukking zullen er vele valse christussen en valse profeten zijn die grote wonderwerken zullen verrichten met het doel om de christenen te verleiden. Jezus Christus zegt echter duidelijk dat verleiding van oprechte christenen niet mogelijk is (Matteüs 24:24; vgl. Johannes 17:12<sup>5</sup>)!

24:29b-31. De terugkomst van Jezus Christus. Ná deze grote verdrukking in de eindtijd zal de terugkomst van Jezus Christus plaatsvinden.

De terugkomst zal plotseling en onverwachts zijn. Het zal overal *zichtbaar* zijn, net zoals de bliksem van het oosten tot het westen licht (Matteüs 24:26).

Het zal overal *hoorbaar* zijn, vanwege het luide bazuingeschal (Matteüs 24:31).

Het zal majestueus zijn. De engelen zullen de uitverkorenen, d.w.z., alle oprechte christenen, verzamelen – om Jezus te verwelkomen in de lucht!

24:32-35. De gelijkenis van de vijgenboom. Wanneer de discipelen al deze gebeurtenissen *zien* die uitlopen op de verschijning van de “verwoestende gruwel” in de tempel van Jeruzalem, dan zullen zij weten dat de verwoesting van Jeruzalem en de tempel nabij is. Dit is het antwoord op de eerste vraag van de discipelen (Matteüs 24:3a).

24:36-44. De noodzaak om altijd waakzaam en gereed te zijn.

De zondvloed in de dagen van Noach was plotseling en onverwachts. Zo zal de terugkomst van Jezus Christus ook zijn: plotseling, onverwachts en volkomen onvoorspelbaar voor zowel niet-christenen als christenen. Niemand weet wanneer het zal plaatsvinden.

Bij zijn terugkeer zal Jezus Christus niet ieder mens verwelkomen in zijn eeuwige en heerlijke

<sup>5</sup> Johannes 17:12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.

tegenwoordigheid: één mens zal “aangenomen worden” en een ander zal “achtergelaten worden”.

#### 4. Uitleg van de gelijkenis van de vijgenboom.

Een gelijkenis heeft een verhaal, een context waarin het verhaal verteld wordt en soms een uitleg of een toepassing. Hieruit moeten wij de belangrijkste boodschap van de gelijkenis proberen te begrijpen.

##### [Stap 1] Begrijp het verhaal van de gelijkenis.

Wat zijn de levensechte elementen van dit verhaal? Deze gelijkenis is eerder een ‘illustrerende vergelijking’ dan een ‘illustrerend verhaal’.

a. *De eerste vergelijking met een vijgenboom in Jesaja 34:4<sup>6</sup>.* Waarschijnlijk dacht Jezus aan de eerste vergelijking met een vijgenboom die spreekt over de gebeurtenissen in de eindtijd. Het vallen van de sterren in de eindtijd wordt vergeleken met het vallen van de bladeren van een vijgenboom in een stormwind. Nu maakt Jezus een tweede vergelijking met de vijgenboom.

b. *De tweede vergelijking met een vijgenboom in Matteüs 24.* Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 24:32. Wat Jezus over de vijgenboom zegt had hij ook over andere bladwisselende bomen kunnen zeggen (Lucas 21:29-30<sup>7</sup>)! Wanneer de bladeren van bomen beginnen uit te sprouiten, dan weten alle mensen dat de zomer nabij is.

##### [Stap 2] Bestudeer de context van de gelijkenis en bepaal de elementen van de gelijkenis.

a. *De achtergrond van de gelijkenis.*

De achtergrond van deze gelijkenis is het onderricht van Jezus over de gebeurtenissen in Matteüs hoofdstukken 24 en 25. De boodschap van beide hoofdstukken is dat christenen waakzaam moeten zijn met het oog op de terugkomst van Christus als Rechter en als Beloner. De profetieën in deze hoofdstukken verwijzen enerzijds naar gebeurtenissen *in de nabije toekomst van de discipelen* van Jezus en anderzijds naar gebeurtenissen *in de eindtijd*.

Het naderende oordeel van Jeruzalem en het Laatste Oordeel van de hele wereld bij de terugkomst van Jezus zijn met elkaar verweven tot één onderricht over ‘de laatste dingen’. De naderende catastrofe over Jeruzalem (in 70 n.C.) dient als een illustratie (type) van de finale catastrofe over de hele wereld in de eindtijd.

b. *Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 24:32b.*

<sup>6</sup> Jesaja 34:4 De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom.

<sup>7</sup> Lucas 21:29-30 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is.

c. De uitleg of de toepassing van de gelijkenis van de vijgenboom staat in Matteüs 24:33-35.

Hoe wordt deze gelijkenis uitgelegd of toegepast?

(1) De twee vragen en de twee antwoorden.

In Matteüs 23:37 tot 24:3 spreekt Jezus over de naderende verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Toen stelden zijn discipelen twee vragen aan Hem:

*De eerste vraag:* “Wanneer zal dat allemaal gebeuren?”

D.w.z., “Wanneer zullen Jeruzalem en de tempel vernietigd worden?” Dit is een gebeurtenis in de nabije toekomst van de discipelen.

*De tweede vraag:* “en aan welk teken (enkelvoud) kunnen we uw komst en (het woord betekent: ‘namelijk’) de voltooiing van deze wereld herkennen?” Dit is een gebeurtenis in de eindtijd. Het woord ‘en’ in Grieks is hier niet een verbindingswoord, maar een verduidelikend woord: ‘namelijk’. De terugkomst van Jezus zal niet een lange tijd vóór de voleinding van de wereld plaatsvinden. De éniige terugkomst van Jezus zal de voltooiing, de voleinding, het einde van de wereldgeschiedenis zijn! Dat éne teken is de verschijning van Jezus Christus Zelf bij zijn terugkomst!

De uitleg van de gelijkenis van de vijgenboom staat direct hiermee in verband: Het eerste deel van de uitleg (vers 33) heeft betrekking op de eerste vraag. Het tweede deel van de uitleg (vers 34-35) heeft betrekking op de tweede vraag.

(2) De eerste vraag: “Wanneer zal dat allemaal gebeuren?”

D.w.z., “Wanneer zullen Jeruzalem en de tempel vernietigd worden?” (Matteüs 24:3a)

*Het eerste antwoord:* “Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.” (Matteüs 24:33)

Jezus Christus sprak tot zijn eigen discipelen. De woorden, “wanneer jullie (zijn eigen discipelen, en niet wij die vandaag leven) dat alles zien, weet dan dat het einde van Jeruzalem en de tempel nabij is.”

Deze woorden moeten verwijzen naar de vervulling van de voorspellingen van Jezus in deze context, *in zoverre de vervulling daarvan ook door zijn eigen discipelen waargenomen kunnen worden!*

Jezus voorspelde dat Jeruzalem en de tempel vernietigd zouden worden. Geen steen zou op een andere gelaten worden. Alles zou weggebroken worden.

Zijn discipelen zouden vele verschrikkingen zien en horen: de opkomst van valse christussen, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen, enz. Jezus noemt al deze gebeurtenissen “het begin van de weeën”

(Matteüs 24:4-8). Dergelijke gebeurtenissen gebeurden al vóór en tijdens de val van Jeruzalem in 70 n.C. Zelfs de voorspelling m.b.t. “de verwoestende gruwel in de heilige plaats” werd vóór hun eigen tijd (in 167 v.C.; 1 Makkabeëën 1:41-57) en in hun eigen tijd (70 n.C.; Matteüs 24:15-20) vervuld. Het heidense Romeinse leger heeft toen de heidense standaarden in Jeruzalem en de tempel binnengedragen. Op deze standaarden stonden hun Romeinse afgoden afgebeeld. Jeruzalem werd omsingeld en uiteindelijk ingenomen en de tempel werd in 70 n.C. verwoest (Lucas 21:20).

Daarom is het logisch om vers 33 als volgt uit te leggen: Wanneer de discipelen van Jezus Christus (en dus niet wij, die vandaag leven) al deze gebeurtenissen zien aankomen, moeten zij weten dat de val van Jeruzalem en de tempel op de punt staat te gebeuren!

(3) De tweede vraag: “en aan welk teken kunnen we uw komst en (het woord betekent: namelijk) de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3b)

*Het tweede antwoord:* “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht (NBV: deze generatie) zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn” (HSV). (Matteüs 24:34).

Het Griekse woord ‘teken’ betekent ‘de gebeurtenissen die plaatsvinden in de sfeer van de schepping, maar die wijzen naar de gebeurtenissen in de sfeer van verlossing’ (zoals de ‘tekenen’ in het Evangelie van Johannes) (Johannes 2:11<sup>8</sup>; 6:14,30<sup>9</sup>; 20:30-31<sup>10</sup>). De discipelen vroegen aan Jezus welke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis wezen naar de gebeurtenissen bij de terugkomst en de complete verlossing van de mensen die aan Jezus Christus behoren.

De discipelen hadden namelijk de woorden van Jezus Christus over de vernietiging van Jeruzalem en de tempel opgevat als ‘het teken voor de einde van de wereld’, als iets wat zou gaan gebeuren bij de voleinding van de wereld. Hun mening was gedeeltelijk fout. Jezus zei dat er een lange periode zou zijn tussen de vernietiging van Jeruzalem en de tempel enerzijds en de voleinding van de wereld bij zijn terugkomst anderzijds. De gebeurtenissen tijdens deze lange periode tussen zijn eerste komst en zijn terugkomst zullen de volgende zijn: De christenen zullen gehaat worden door alle volken omdat zij in Christus

<sup>8</sup> Johannes 2:11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

<sup>9</sup> Johannes 6:14,30 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?’

<sup>10</sup> Johannes 20:30-31 30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

geloven. Zij zullen vervolgd en gedood worden. Vele valse profeten zullen opstaan en vele mensen verleiden. Vele christenen, die alleen in naam christen zijn, zullen van het christelijke geloof afvallen en zelfs andere christenen verraden. De verachting van de geboden van God zal toenemen in de hele wereld. De liefde van de meeste mensen zal verkillen. Maar voordat de voleinding komt, zal het evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld aan alle volken gepredikt worden (Matteüs 24:4-14)!

Het is duidelijk dat al deze gebeurtenissen vanaf de eerste komst van Jezus tot aan de terugkomst van Jezus niet door het kleine groepje discipelen van Jezus Christus gezien hadden kunnen worden. De woorden “wanneer je (de discipelen) *dat alles ziet*” (vers 33) zijn niet dezelfde als de woorden “*totdat al deze dingen gebeurd zijn*” (HSV)! Terwijl de woorden “dat alles ziet” (vers 33) verwijzen naar de gebeurtenissen die de discipelen van Jezus zelf zouden zien, verwijzen de woorden “*totdat al deze dingen gebeurd zijn*” (vers 34) naar de gebeurtenissen die tijdens de hele nieuwtestamentische periode tot de terugkomst van Jezus Christus zouden gebeuren!

(4) *De geslacht (HSV) dat helemaal niet voorbij zal gaan.* In deze context verwijzen de woorden in vers 35 naar de voleinding van deze tegenwoordige wereld met haar geschiedenis. Ook Matteüs 24:36 tot 25:46 verwijzen naar de gebeurtenissen rondom de terugkomst van Jezus. Dus de gebeurtenissen van vers 34 gebeuren tot de terugkomst van Jezus Christus.

Het woord ‘dit geslacht (HSV)’ (Matteüs 24:34) hoeft helemaal niet beperkt te worden tot ‘een bepaalde generatie’ (NBV) in de zin van een groep tijdgenoten van elkaar’ (bv. de huidige generatie van de 21<sup>ste</sup> eeuw). Het woord ‘geslacht’ betekent meer dan een bepaalde ‘generatie’; het betekent ook: ‘*dit soort mensen*’, bijvoorbeeld, ‘een verdorven geslacht’ (Deuteronomium 32:20), ‘een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was’ (Psalm 78:8), ‘dit verdorven mensengeslacht’ (Handelingen 2:40), ‘een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2:15, HSV) (NBV: verdorven en ontaarde generatie), en ‘dat geslacht waarop God toornig werd’ (Hebreeën 3:10, HSV) (NBV: de generatiedie door Gods woede getroffen werd) – woorden die in de Bijbel vooral m.b.t. Israël gebruikt werden. De woorden ‘dit geslacht’ in Matteüs 24:34 slaan dan ook vooral op *het Joodse geslacht* (en dus niet op de generatie mensen die vandaag leven).

Jezus zegt tegen zijn (Joodse discipelen) dat het einde van Jeruzalem en de tempel (dat in 70 n.C. zou plaatsvinden) nog niet het einde van de Joden betekent (zoals de discipelen geneigd waren te denken). Ook het Joodse geslacht zal niet voorbijgaan voordat al deze gebeurtenissen tussen de eerste komst en de terugkomst zijn geschied. “Het nageslacht van het natuurlijke volk van

Israël zal al de dagen niet ophouden een volk te zijn voor Gods ogen” (Jeremia 31:36, NBG)!

Het natuurlijke volk van Israël had ondanks al haar voorrechten toch hun Messias gekruisigd. Daarom leek het logisch dat zij als natuurlijk volk uitgewist zou moeten worden. Maar Jezus zegt hier wat Paulus in Romeinen hfst. 11 verkondigt: dat de Joden als een natuurlijk of nationaal volk (geslacht) voort zouden blijven bestaan tot de terugkomst van Jezus. De apostel Paulus verkondigde dat God in elke generatie tot de terugkomst van Jezus Christus een ‘klein deel’ vanuit het natuurlijke volk van Israël zou behouden door geloof, net zoals hij mensen uit alle andere natuurlijke volken van de niet-joden (heidene) zou behouden door geloof (Romeinen 1:16<sup>11</sup>; 3:30<sup>12</sup>; 11:5<sup>13</sup>).

Hoewel de discipelen van Jezus niet al deze gebeurtenissen zullen zien, zullen deze gebeurtenissen zeker allemaal *plaatsvinden!* En even zeker als deze hemel en aarde eenmaal voorbij zullen gaan, zo zeker zullen deze woorden van Jezus nooit voorbijgaan (Matteüs 24:35)! Daarom zijn alle woorden van de Heer Jezus Christus ook het fundament waarop alle christenen hun geloof bouwen!

Conclusie: Matteüs 24:33 is het antwoord van Jezus op de vraag van zijn discipelen in Matteüs 24:3a.

En Matteüs 24:34 is het antwoord van Jezus Christus op de vraag van zijn discipelen in Matteüs 24:3b.

(5) *Het ‘zien’ van de grote verdrukking (verschrikkingen) wordt verschillend toegepast in Marcus en Matteüs enerzijds en Lucas anderzijds.*

Deze gelijkenis wordt door Marcus en Matteüs anders toegepast dan door Lucas (Lucas 21:29-33). Terwijl Marcus en Matteüs spreken over de val van Jeruzalem (Matteüs 24:15-20) als een illustratie (type) van de val van de hele wereld in de eindtijd (Matteüs 24:21-29), maakt Lucas een verschil tussen de val van Jeruzalem enerzijds (Lucas 21:20-24<sup>14</sup>) en de val van de wereld in de eindtijd anderzijds (Lucas 21:25-28<sup>15</sup>).

<sup>11</sup> **Romeinen 1:16** Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

<sup>12</sup> **Romeinen 3:30** want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.

<sup>13</sup> **Romeinen 11:5** Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft.

<sup>14</sup> **Lucas 21:20-24** Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard

De woorden ‘de grote verdrukking’ in Marcus 13:19,24 en in Matteüs 24:21,29 hebben een dubbele betekenis: ‘de grote verdrukking’ verwijst enerzijds naar wat er bij de val van Jeruzalem in 70 n.C. zou gebeuren (Marcus 13:14-18<sup>16</sup>; Matteüs 24:15-20) en anderzijds naar wat er kort voor de terugkomst van Jezus Christus zou gebeuren (Marcus 13:19-27<sup>17</sup>; Matteüs 24:21-31).

Maar ‘de verdrukking’ (dagen van vergelding) beschreven in Lucas 21:20-24a<sup>8</sup> verwijst alleen naar wat er bij de val van Jeruzalem in 70 n.C. zou gebeuren.

En de tekenen (de dingen die over de wereld komen) beschreven in Lucas 21:25-28<sup>9</sup> verwijzen alleen naar wat er in de eindtijd bij de terugkomst van Jezus zou gebeuren.

Daarom verwijzen de woorden “wanneer je die dingen ziet gebeuren” in Lucas 21:31<sup>18</sup> alleen naar de gebeurtenissen die zullen gebeuren in verband met de terugkomst van Jezus zoals voorspeld door Jezus in Lucas 21:25-28<sup>9</sup> en die alleen door mensen die tijdens de terugkomst van Jezus Christus leven gezien zullen worden! Wanneer *dié christenen deze dingen zullen zien gebeuren*, zullen zij kunnen weten dat het Koninkrijk van God nabij is. Zij zullen kunnen weten dat het Koninkrijk van God in haar

---

of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrappt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is.

<sup>15</sup> **Lucas 21:25-28** Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

<sup>16</sup> **Marcus 13:14-18** Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 15 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, 16 en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. 17 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 18 Bid dat het niet in de winter gebeurt,

<sup>17</sup> **Marcus 13:19-27** (HSV) Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. 20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, heeft Hij die dagen ingekort. 21 En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, - als het mogelijk zou zijn - ook de uitverkorenen te misleiden. 23 Maar past u op; zie, ik heb u allen tevoren gezegd! 24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. 25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. 26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 27 En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeen brengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

<sup>18</sup> **Lucas 21:31** Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.

voltooid fase op de punt staat te gebeuren. Maar ook zij kunnen de dag en de moment van de terugkomst van Jezus Christus niet voorspellen (Matteüs 24:36)!

Niettemin, zeggen alle drie de Evangelien dat ‘dit geslacht’ (m.n. de Joden als een natuurlijk volk) (NBV: deze generatie) niet zouden ophouden te bestaan totdat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (Matteüs 24:34; Marcus 13:30<sup>19</sup>; Lucas 21:32<sup>20</sup>).

**[Stap 3]** *Identificeer de relevante details in het verhaal van de gelijkenis.*

De vijgenboom kon iedere willekeurige bladwisselende boom geweest zijn en is geen relevant detail. Wat belangrijk is, is dat het uitspruiten van nieuwe bladeren een speciale periode (de zomer) vertegenwoordigt. Het is een teken dat er iets gaat gebeuren.

**[Stap 4]** *Identificeer de boodschap van de gelijkenis.*

De belangrijkste boodschap van de gelijkenis van de vijgenboom is dat “de door Christus geprofeteerde gebeurtenissen in Matteüs 24 tussen zijn eerste komst en zijn terugkomst heel zeker zullen plaatsvinden.

Deze gebeurtenissen zouden de christenen moeten stimuleren waakzaam en voorbereid te zijn voor zijn terugkomst!”

## VII. GEBED (8 min.)

*Bid* met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

*Bid* met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

## VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

*Deel* de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

---

<sup>19</sup> **Marcus 13:30** Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. (HSV: Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn).

<sup>20</sup> **Lucas 21:32** Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. (HSV: Voorwaar Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles gebeurd is).