

D OELLEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen aanvaarden:

1. dat als je een christen bent, je geestelijke vijanden hebt en betrokken behoort te zijn in de geestelijke strijd.
2. dat de geestelijke strijd bestaat uit gebed, weerstand bieden, in de aanval gaan en volharden.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is God danken voor gebedsverhoringen.

Thema: Danken voor gebedsverhoringen in je leven.

Laat de kringleden om de beurt in het kort vertellen over gebedsverhoringen die zij hebben meegemaakt.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God danken voor zijn of haar eigen verhoringen of die van een ander.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

De geestelijke strijd.

Lees *onderstaande Bijbelgedeelten*. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

Als je een christen bent, behoort je betrokken te zijn in de geestelijke strijd. Onze geestelijke strijd is tegen drie vijanden:

1. De oude, zondige natuur in ons.

Onze eigen onveranderde aard, het 'vlees', is steeds geneigd om zelfzuchtig te zijn of ons van God af te trekken of iemand te zijn en dingen te doen die God niet welgevallig zijn.

2. De Godvijandige wereld rondom ons.

1 Johannes 2:15-17. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid (HSV: de begeerte van de ogen), pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17 De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Johannes 15:18-27. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. 19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20 Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. 21 Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft.

22 Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24 En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch Mij en mijn Vader gehaat. 25 Zo ging in vervulling wat in hun Wet geschreven staat: "Ze hebben Mij zonder reden gehaat." 26 Wanneer de Pleitbezorger (HSV: de Trooster; Grieks: Advocaat, Vertegenwoordiger) komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Het woord 'wereld' heeft verschillende betekenissen in de Bijbel (zie les 4, Johannes 3:16). Hier betekent het woord: de mensen die vervreemd zijn van het leven van God, beladen met zonden, onderhevig aan het oordeel en die verlossing nodig hebben (Johannes 3:19¹); met de additionele gedachte dat zij openlijk vijandig zijn tegen God, tegen Christus en tegen de mensen die aan Hem behoren (Johannes 7:7²).

Deze Godvijandige wereld probeert ons steeds te verzoeken met glitter, materiële dingen, macht en glorie. En deze wereld bestaat uit Godvijandige politieke overheden en godsdiensten die de christenen verdrukken en vervolgen.

3. De satan en zijn boze geesten.

De satan en zijn boze geesten bestoken ons met vooral leugens en immoraliteit.

¹ Johannes 3:19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht

² Johannes 7:7 De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De geestelijke strijd tegen de vijand

- Dag 1 Matteüs 4:1-11.
Satan beproeft en verzoekt je. Weersta hem met Bijbel.
- Dag 2 Matteüs 12:22-29.
Satan is door Christus gebonden. Beroof hem van mensen.
- Dag 3^{BS} Efeziërs 6:10-18.
Satan strijdt tegen je. Neem de wapens van God op om stand te houden.
- Dag 4 Johannes 8:37-44.
Satan staat achter elk leugen. Verwerp zijn leugens.
- Dag 5 1 Korintiërs 7:1-9.
Satan verleidt. Het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.
- Dag 6 2 Korintiërs 11:13-15.
Satan vermomt zich. Ontmasker hem en zijn dienaren (zie 2 Korintiërs 10:3-5).
- Dag 7 2 Timoteüs 2:23-26.
Satan zet valstrikken (zie 1 Timoteüs 3:7). Vermijd ruzie.
- Dag 8 1 Petrus 5:6-11.
Satan zoekt openingen in je verdediging. Weersta hem.
- Dag 9 1 Johannes 3:4-11.
Satan zondigt vanaf het begin. Leef rechtvaardig¹.
- Dag 10 Openbaring 12:7-12.
Satan is een aanklager. Overwin zijn valse insinuaties.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Het kwaad en de geestelijke strijd.

- Wat zijn de belangrijkste doelen van de satan en zijn boze geesten?
- Hoe werd de macht van satan en zijn demonen aan banden gelegd?
- Hoe kunnen christenen voortdurend de satan en zijn aanvallen overwinnen?

- Hoe kan een christen effectief weerstand bieden aan de duivel?
- Wanneer geven mensen de duivel een voet tussen de deur?

2. Toewijding

Laat de kringleden zichzelf onderzoeken of over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- “Wat doe jij wanneer de boze een vurige pijl op jou afschiet?”
- “Hoe weersta jij de boze?”

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van nieuw vers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DE GEESTELIJKE STRIJD

Jacobus 4:7

Onderwerp u dus aan God,
en verzet u tegen de duivel,
dan zal die van u wegvluchten.

Jacobus 4:7 (NBV)

3. Repetitie van de Bijbelboeken.

Alle 39 boeken van het Oude Testament

5 wetboeken:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

12 geschiedenisboeken (vroegere profeten):

Jozua, Rechters, Ruth, 1+2 Samuël, 1+2 Koningen, 1+2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther.

5 poëtische boeken:

Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied.

5 grote profetische boeken:

Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël.

12 kleine profetische boeken:

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Alle 27 boeken van het Nieuwe Testament

4 Evangelien:

Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.

1 geschiedenisboek:

Handelingen.

13 brieven van Paulus:

Romeinen, 1+2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs,
Filippenzen, Kolossenzen, 1+2 Tessalonicenzen,
1+2 Timoteüs, Titus, Filemon.

8 algemene brieven:

Hebreeën, Jakobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes,
Judas.

1 apokalyps:

Openbaring.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: De geestelijke wapenrusting.

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Efeziërs 6:10-18.

10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de (HSV: hele) wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen (Grieks: bedrieglijke methoden/plannen) van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden (Grieks: nadat je overwinnaar over dit alles bleek je standplaats behoudt).

14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag (NBG: neemt ter hand) bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag (NBG: neemt ter hand) als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden (HSV: neem het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord).

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest (HSV: bidt in de Geest), iedere keer dat u bidt (Grieks: altijd onder alle omstandigheden); blij waakzaam en bid voortdurend (HSV: waakt daartoe met alle volharding/ toewijding en smeking) voor alle heiligen.

2. Nadruk.

- De geestelijke strijd is een werkelijkheid. Hoe ervaar *jij* de geestelijke strijd?
- Bespreek praktische voorbeelden van strijd in de geestelijke strijd.

3. Uitleg voor de kringleider.

6:10-12. De tegenstanders.

Onze geestelijke strijd (worstelen) is niet tegen mensen (vlees en bloed), maar tegen de heersers, gezagsdragers en functionarissen van de geestelijke wereld: satan, zijn boze geesten en de machthebbers op aarde die met hen meewerken. De 'hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis' (HSV: overheden, machten en machthebbers van de duisternis van dit tijdperk; Grieks: heersers, gezagsdragers, machthebbers van deze zondige/duistere wereld) zijn 'boze geesten', die onder de heerschappij van satan (de duivel) staan en die door ongelovige mensen op aarde hun boze werken uitvoeren. De 'boze geesten' zijn gevallen engelen (vgl. Openbaring 12:3-4a³). Daarom werken zij tegen God, proberen de ongelovigen van God weg te houden en trachten de gelovigen af te breken of kapot te maken. Daarom zijn de boze machten dikwijls 'vriendelijk' tegenover de andere godsdiensten in de wereld, maar vijandig tegenover het christelijke geloof.

'De geestelijke strijd' is actief strijden tegen de bedrieglijke methoden, plannen, strategieën en het daadwerkelijke kwaad van satan, zijn boze geesten en de mensen die met hen meewerken.

Je kunt de geestelijke strijd alleen effectief strijden wanneer je de 'hele wapenrusting van God' aandoet, wanneer je strijd voert met 'geestelijke wapens' en wanneer je volkomen steunt op de macht van God en de overwinning van Christus.

Het doel van de geestelijke strijd is:

- om nog staande te blijven ná de aanvallen van de satan en zijn boze machten;
- en om steeds meer territorium en mensen uit de macht van de satan en boze geesten terug te winnen.

6:13. De geestelijke wapens en wapenrusting.

Christenen behoren de geestelijke strijd tegen de duivel en zijn boze geesten te strijden met geestelijke wapens en met de geestelijke wapenrusting aan.

Trekt ten strijde met geestelijke wapens (2 Korintiërs 10:3-5⁴). De geestelijke wapens zijn niet 'vleselijk' (NBG), d.w.z., niet werelds, maar "hebben goddelijke kracht om

³ Openbaring 12:3-4a 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smet ze op de aarde.

⁴ 2 Korintiërs 10:3-5 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang (NBG: vleselijk), maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer (HSV: Wij breken de valse redeneringen af) 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.

bolwerken te slechten". Christenen moeten 'de bolwerken' bestaande uit leugens en valse argumenten van de satan en zijn boze geesten afbreken, elke gedachte van de vijand tot krijgsgevangenen van de waarheid van Christus maken en de voorstanders van deze leugens onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Zo worden mensen, die voorheen slaven van de satan, zijn boze geesten en zijn leugens waren, bevrijd.

Trekt ten strijde met de geestelijke wapenrusting aan (Efeziërs 6:10-18). Wat is de betekenis van elk onderdeel van de geestelijke wapenrusting?

6:14. De waarheid als gordel.

Een Romeinse soldaat gebruikte de gordel om zijn kleed hoog op te binden boven zijn knieën zodat hij kan rennen en bewegen. De soldaat van Christus zet zich schrap tegen de geestelijke vijand.

De gordel vertegenwoordigt 'oprechtheid' en 'waarheid'.

Een strijdvaardige christen strijd de geestelijke strijd met een oprecht en vastbesloten hart en hij strijd tegen alle leugens en bedrog met Gods waarheid.

Evenals Gideon en zijn kleine bende van 300 strijders (Rechters hft. 7), zal een vastberaden persoon veel meer invloed hebben dan een schijnheilige.

De gerechtigheid als harnas (HSV: het borstharnas van de gerechtigheid). Een Romeinse soldaat had een harnas om zijn borst om zijn hart en longen te beschermen.

Het harnas vertegenwoordigt 'het vermogen effectief te strijden'. Het woord 'gerechtigheid' betekent eerst 'dat wat Christus in mijn plaats verworven heeft zodat ik in een rechte relatie tot God mag staan'. Daarna betekent het woord 'om rechtvaardig te leven', d.w.z., volgens de richtlijnen van de Bijbel te leven. Een rechtvaardige mens "omkleed zich met de Heer Jezus Christus" (Romeinen 13:14⁵). En een rechtvaardige mens "wandelt voortdurend met God te midden van een goddeloze en onrechtvaardige wereld", evenals Noach (Genesis 6:9⁶). Alleen vanuit een positie van gerechtigheid kan een christen effectief strijden.

Een strijdvaardige christen leeft rechtvaardig vanuit de gerechtigheid van Christus en trekt ten strijde met die gerechtigheid.

⁵ **Romeinen 13:14** Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

⁶ **Genesis 6:9** Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.

Evenals de Spreukendichter (Spreuken 12:3,7,12,13,26⁷) zal een rechtvaardige persoon onwrikbaar geworteld staan en zijn huis zal standhouden.

6:15. De inzet voor het evangelie...als sandalen (HSV: de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van vrede). Een Romeinse soldaat had leren sandalen aan om lange afstanden over ruw terrein af te leggen.

De sandalen vertegenwoordigen 'het vermogen onmiddellijk op te treden', 'voorbereid te zijn', 'gereed te staan' voor de geestelijke strijd en het lang vol te houden.

Evenals de getrouwe en wijze rentmeester die de heer over zijn dienaren aangesteld heeft om hen hun voedsel op de juiste tijd te geven, en hem dan daarmee bezig vindt als hij onverwachts terugkeert (Lucas 12:42-43⁸).

'Het evangelie' is de enige boodschap die mensen vrede met God schenkt: vergeving, bevrijding, vernieuwing en eeuwig leven.

Een strijdvaardig christen is niet alleen voorbereid, gereed de strijd voor het evangelie aan te gaan, maar vertelt ook het evangelie aan anderen.

Evenals Paulus en Timoteüs (2 Timoteüs 4:2-3⁹; vgl. Matteüs 10:32¹⁰) zal een voorbereid persoon over Jezus Christus met anderen praten of het hem als christen uitkomt of niet.

6:16. Het geloof als schild.

(HSV: neem het schild van het geloof). Een Romeinse soldaat gebruikte een schild om zich te verdedigen en er letterlijk brandende vuurpijlen mee op te vangen en te doven.

Het geloof als schild vertegenwoordigt 'het vermogen je te verdedigen' en 'actief de aanvallen van de vijand af te

⁷ **Spreuken 12:3,7,12,13,26** 3 Goddeloosheid brengt een mens ten val, de rechtvaardigen staan onwrikbaar geworteld.

⁷ De goddelozen worden omvergoorpen en verdwijnen, het huis van de rechtvaardigen houdt stand.

¹² Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af.

¹³ Een kwaadaardig mens verstrikt zich in zijn eigen leugens, een rechtvaardige ontsnapt aan ieder gevaar.

²⁶ De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.

⁸ **Lucas 12:42-43** 42 De Heer antwoordde: 'Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? 43 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.

⁹ **2 Timoteüs 4:2-3** 2 Verkondig de boodschap, blij aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.

¹⁰ **Matteüs 10:32** Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.

slaan'. 'De brandende pijlen' van de satan vertegenwoordigen verdrukkingen (vervolgingen, moeilijkheden) en verleidingen (verzoeking) die ontworpen zijn om leugens, twijfel, achterdocht, vrees, angst, hebzucht, egoïsme, ijdelheid, jaloezie, lusten, enz. in de gedachten en harten van mensen te veroorzaken.

God onderwijst je bijvoorbeeld een bepaalde waarheid als "Je bent kostbaar in mijn ogen" (Jesaja 43:4¹¹). Je gelooft dat deze woorden ook waar zijn voor jou en vervolgens verwijst je de leugen aanval dat 'je niet veel waard bent' naar de vuilnisstort. Of God geeft je bijvoorbeeld een specifiek belofte als "Ik geef met de verzoeking ook een uitweg, zodat je de verzoeking kan doorstaan" (1 Korintiërs 10:13). Je gelooft dat deze belofte ook voor jou geldt en vervolgens zoek je die uitweg en vlucht langs die uitweg. Wanneer je het schild van het geloof op deze wijze actief gebruikt, zal je staande blijven!

Een strijdvaardige christen verdedigt zich actief tegen de aanvallen van de satan door achter Gods waarheid en beloften te gaan staan.

Evenals de gelovigen gedurende de periode van het Oude Testament (Hebreeën hfst. 11:33-37) zal een persoon die met geloof de strijd voert staande blijven tegenover leeuwen (Daniel 6:23a¹²), vuur (Daniel 3:24-25¹³), het zwaard (2 Koningen 6:14-18¹⁴), beproevingen (Job 42:10¹⁵) en martelingen (Handelingen 22:25¹⁶).

¹¹ **Jesaja 43:4** Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

¹² **Daniël 6:23a** Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan

¹³ **Daniël 3:24-25** 24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: 'Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?' Zij antwoordden: 'Zeker, majesteit.' 25 Hij vervolgde: 'Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!

¹⁴ **2 Koningen 6:14-18** 14 stuurde hij een groot leger met strijdswagens en paarden op de stad af. De Arameeërs kwamen 's nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. 15 Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdswagens en paarden. 'Wat moeten we beginnen, heer?' riep hij uit. 16 Zijn meester antwoordde: 'Wees niet bang, wij zijn met meer dan jij.' 17 En hij bad: 'HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.' De HEER opende Elisa's knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden. 18 Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de HEER hen te verblinden. De HEER verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd, ¹⁵ **Job 42:10** Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.

¹⁶ **Handelingen 22:25** Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de zweepslagen, zei Paulus tegen de centurio die erbij was: 'Mogen jullie een Romeins burger geselen, en dan nog wel zonder vorm van proces?

6:17. De verlossing als helm (HSV: neem de helm van de zaligheid). Een Romeins soldaat had een metalen helm op om zijn hoofd ermee te beschermen.

De helm vertegenwoordigt 'het vermogen je gedachten en gevoelens te beschermen' en 'onwankelbaar te zijn in je overtuigingen en zekerheden' als een verlost christen.

Je ontvangt bijvoorbeeld de volgende zekerheden in de Bijbel: de zekerheid dat God Zelf voor je strijdt tegen de vijand (Exodus 14:14¹⁷; 2 Kronieken 20:15,17¹⁸), dat God Zelf met je is wanneer je door water en vuur moet trekken (Jesaja 43:2¹⁹) en dat God Zelf je zal redden uit de vervolgingen en lijden (2 Timoteüs 3:11²⁰). Deze zekerheden maken je als christensoldaat sterk genoeg om in de geestelijke strijd te volharden. De zekerheid dat God die een goed werk in je begonnen is het ook zal voortzetten en bij de terugkomst van Christus zal voltooiën (Filippenzen 1:6²¹), maakt je sterk om tot het einde toe te strijden.

Een strijdvaardige christen beschermt zijn kijk op God en op de gebeurtenissen in zijn leven, als ook zijn gedachten en gevoelens met de waarheid en beloften van Gods Woord tegen de aanvallen die vanuit de zondige en Godvijandige wereld komen.

Evenals de Psalm dichters zal een christen die zijn denken met Gods woorden vult niet tegen God zondigen (Psalm 73:16-17²²; 119:9-11²³).

De woorden in de Bijbel als het zwaard van de Geest (HSV) (NBV: De Geest als zwaard). Een Romeins soldaat droeg een lang zwaard om er mee oorlog te voeren en veldslagen te winnen.

¹⁷ **Exodus 14:14** De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

¹⁸ **2 Kronieken 20:15,17** 'Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, maar die van God.

¹⁹ **Jesaja 43:2** Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeiën.

²⁰ **2 Timoteüs 3:11** en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered.

²¹ **Filippenzen 1:6** Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooiën op de dag van Christus Jezus.

²² **Psalm 73:16-17** 16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde,

17 tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.

²³ **Psalm 119:9-11** 9 Hoe kan wie jong is zuiver leven?

Door zich te houden aan uw woord.

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.

Het zwaard van de Geest vertegenwoordigt 'de woorden in de Bijbel, die je gebruikt in specifieke en verschillende situaties van de geestelijke strijd'. De woorden in de Bijbel hebben goddelijke gezag omdat de Geest van Christus de Auteur van de Bijbel is. Met de woorden van de Bijbel ontloop je de valkuilen van de wereld, weersta je de verleidingen van de satan en win je zelfs andere mensen voor Christus. Telkens wanneer de christen de woorden in de Bijbel correct gebruikt, zal de Heilige Geest ze gebruiken om zonde aan het licht te brengen, te overtuigen van schuld en schande, tegenargumenten te weerleggen (Johannes 16:8²⁴; vgl. Matteüs 4:4²⁵), te overtuigen van de waarheid van Gods Woord, twijfel en vrees te verdrijven, de boze op de vlucht te jagen en licht te werpen op het pad naar voren.

Een strijdvaardig christen gebruikt niet zijn eigen mooie preken, maar Gods woorden als aanvalswapen in al zijn veldslagen tegen de boze.

Evenals Jezus (Matteüs 4:1-11), zal een persoon die de woorden van de Bijbel als aanvalswapen gebruikt verzoeken en verleidingen overwinnen.

6:18. Gebed als teken van afhankelijkheid.

Gebed is 'het vermogen om direct in contact met God te blijven' en vertegenwoordigt 'afhankelijkheid van de Levende God'.

Wie niet bidt toont daarmee zijn onafhankelijkheid van God. Wie niet bidt ontvangt ook niets (Jakobus 4:2²⁶). Wie bidt ontvangt (Matteüs 7:7-8²⁷)! Door gebed verandert God de problemen van de christen in nieuwe mogelijkheden en nieuwe gelegenheden!

Een strijdvaardig christen strijdt altijd en overal door gebed in afhankelijkheid van God.

Evenals Elia zal bv. het gebed van een rechtvaardige persoon krachtig zijn en veel tot stand brengen (Jakobus 5:16-18²⁸).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

²⁴ **Johannes 16:8** Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:

²⁵ **Matteüs 4:4** Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God'.

²⁶ **Jakobus 4:2** U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

²⁷ **Matteüs 7:7-8** 7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

²⁸ **Jakobus 5:16-18** 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 17 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. 18 Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.